

CARL JOHAN LINDBLOM OCH HANS FAMILJ.

Carl Johan föddes den 14/4 1829 i Eksjö. Sista noteringen rörande honom i Eksjös kyrkoböcker är från 1851. I husförhörslängden för det året kan man på sidan 139 finna Carl Johan tillsammans med den övriga familjen. (Det bör



14. 17. 1829	Carl Johan	1829
19. 22. 1829	Carolina Mathilda	1829
27. 5. 1829	Carolina Mathilda	1829

observeras att denna notering om familjen Lindblom inte varit känd tidigare) Trots att Carl Johan är det äldsta barnet står han sist av alla vilket ev. kan tyda på att hans namn inte antecknats här samtidigt som de andra. Han har alltså flyttat dit efter den övriga familjen. För Carl Johans föräldrar och syskon finns det en svårtydd anteckning som ej kan tydas tillfredställande. Men det rör sig om en del siffror där 51 och 87 kan utläsas. Vad gäller Carl Johan kan man till att börja med konstatera att födelsedatum, födelseår och födelseort stämmer. Hans titel går inte att tyda beroende på att prästen, precis som för familjen i övrigt, dragit ett sträck över anteckningarna. Vidare kan man se att han står upptagen utan sitt efternamn. Det mest intressanta är dock det som står skrivet i rutan för anteckningar, nämligen "INye 51 21/10". Att texten ska tydas just till detta är till 80% riktigt.

Vad betyder detta då?

Inte långt från Eksjö finns en församling som heter just Nye och den troligaste tolkningen av texten är säkert att Carl Johan har flyttat dit. Tiden på året stämmer ju också väl in på detta. Oktober och november var ju flyttmånader för det enkla folket. Det var då man sökte, och flyttade till, nya tjänster.

En undersökning av inflyttningslängden för Nye församling gällande åren 1851 - 1860 ger besked att drängen Carl Johan Lindblom flyttade in till församlingen den 21/10 1851. Det står att han kommer från Eksjö, något som vi ju redan viste, och att han i husförhörslängden för det aktuella året ska stå att finna på sidan 2. Och mycket riktigt, på sidan 2 finner man upptaget "tjenstefolket" på Farstorp i Bållslätts rote, och bland dem drängen Carl Johan. Hans födelsedata från Eksjö, 14/4 1829, står antecknat samt att han flyttat in till adressen år 1851. Vidare är det med avböckningar noterat att han kan läsa; "uti bok, Luthers Cateches, Svebilli [kan möjligen hänvisa till ärkebiskop Olaus Swebilius] förklaringar 1- 2- 3- 4- och 5 Hst, språken" samt att han förstår det hela. Det är inte antecknat att han har tagit Nattvarden men han har däremot varit med på husförhören 1851, 1852 och 1853. Att han inte är antecknad så

som närvarande 1854 beror på att han det året lämnade församlingen och flyttade till Kråksmåla, en församling i Kalmar län.

Kråksmåla, församling i Växjö stift, Nybro kommun, Småland (Kalmar län); 662 inv. (2004). K. är en småbruten, sjörik och glesbebyggd skogsbygd.

Av förhistoriska fornlämningar är endast en hållkista känd. På ca 20 platser finns slagg efter lågteknisk järnframställning från medeltiden, då den nuvarande bygden växte fram. Den tornlösa spånklädda timmerkyrkan med tresidiga utbuktningar mitt på långsidorna invigdes 1762. Dess föregångare var medeltida. Altartavlan från 1762 är målad direkt på timmerväggen. Predikstolen tillkom 1798. Bland medeltida skulpturer märks ett helgonskåp med sekundärt insatt Birgittabild från 1400-talet samt en Sankt Göransgrupp från ca 1500, båda av hög konstnärlig kvalitet. - Ortnamnet (1465 Krogsmala) innehåller en form av mansnamnet Krok eller ordet krok (jfr Krokstorp vid Kroksjö) samt måla 'jordstycke av visst mått'.¹

Carl Johan flyttar dock inte från församlingen utan att lämna spår efter sig. I rutan som har rubriken "**Omständigheter**" står nämligen följande antecknat "*Uppgiven fader till pigan Johanna Nilsdotters oäkta son*". Carl Johan Lindblom har alltså lämnat en son efter sig i Nye, en ny liten Lindblom.

Vem var då kvinnan i fråga? Johanna Nilsdotter var piga på samma gård som Carl Johan, Farstorp, och hon hade precis som han flyttat dit 1851. Hon var född den 16/4 1827 i Näshults församling och var alltså, nästan på dagen, två år äldre än Carl Johan. Hennes föräldrar hette Nils Nilsson och Lena Sophia Jonasdötter och vid tiden för Johannas födelse bodde de på en plats som hette Kampatorp.

Precis som för Carl Johan har det antecknats att Johanna var läskunnig i alla ämnena och även hon har en notering i rutan "**Omständigheter**" och där står det "*Uppgiven fader till oäkta sonen Kusken Carl Johan Lindblom*". Det här är en intressant anteckning. Den bekräftar inte bara det vi vet sedan tidigare, nämligen att Carl Johan blivit far, utan den visar också att han inte bara var en enkel dräng bland alla de andra utan han var kusk. Men barnet då, finns det inga anteckningar om det? Jo då, inklämt under moderns namn finner vi sonen. Han står som Johan (precis som hans far och farfar) Alfred och han föddes år 1853. Tyvärr är datumen så pass otydlig här så att den inte går att läsa. Vad man däremot kan se är att han av någon konstig anledning verkar vara född i Lemnhult. En titt i födelseboken för Lemnhult det aktuella året ger dock inte något resultat. Det föddes enligt dopboken bara en Johan Alfred det året i Lemnhult och han hette Modig i efternamn och var inte son till vare sig Johanna eller Carl Johan.

Om man däremot tittar i födelseboken för Nye det aktuella året hittar man Johan Alfred. Det står ordentligt noterat att modern är pigan Johanna Nilsdotter i Farstorp, att det är ett oäkta

gossebarn fött och döpt i Lemnhult enligt dopsedel av den 19 oktober 1853 utfärdad av Skeppspredikant S.B. Pontén och att fadern är uppgiven vara kusken Carl Johan Lindblom i Farstorp. Angivet som födelsedatum står 13 september och dopdatum 18 september. Som faddrar står bland annat upptagna Johan Peter Nilsson och hans hustru Anna Carin Svensdotter i Råsen under Höketorp.



Vad hände då med kvinnan och barnet som Carl Johan lämnade efter sig när han flyttade till Kråksmåla? Jo två år efter det att Carl Johan givit sig av flyttade även de andra och även de begav sig till Kråksmåla. Det var den 23/10 1856.

Familjen som nu var samlad blev kvar i Kråksmåla församling, närmare bestämt Flatehult, fram till 1857. För Carl Johans del innebar det att han bodde kvar på samma adress i fyra år, en lång tid för en dräng vid mitten av 1800-talet. För Johannas och Johan Alfreds vidkommande är det antecknat att de flyttat in till församlingen från Skirö och inte från Nye. Vad det beror på kan man kanske få svar på om man kontrollerar inflyttningsattesten för de båda. I husförhörslängden är det antecknat att numret för denna är 40. Så småningom flyttade familjen från Kråksmåla till Åby församling och det var antagligen i november 1857 detta skedde. Men innan dess utökades familjen. Den nya familjemedlemmen var en liten flicka som föddes 14/1 och som döptes till Emma Mathilda.

I inflyttningslängden för Åby är Carl Johan, Johanna och de båda barnen inskrivna den 1/12 1857. Carl Johans födelseår är slarvigt skrivet och kan på grund av det lätt misstolkas som 1839. Vad man däremot klart och tydligt kan utläsa av längden är att familjen flyttade in till ett ställe som heter Svartingstorp. Av slutledet i detta namn kan man förledas tro att det rör sig om ett enkelt litet ställe, ett torp, men så är inte fallet. Svartingstorp var en stor gård vilken ägdes av "Grefven C H Posse". Greven hade åtskilliga pigor och drängar i sin tjänst och en av dessa blev alltså Carl Johan I Svartingstorp stannade familjen inte lika länge som i Flatehult, redan innan ett år förlidit, närmare bestämt 1/11 1858, flyttade man till Mönsterås. Innan vi tittar på familjen Lindblom i Mönsterås ministerialböcker kan det finnas anledning att stanna till kort vid två noteringar som prästen i Åby gjorde när han skrev in anteckningen om familjens utflyttning därifrån. Den ena rör Carl Johan och lyder kort och gott "försvarlig". Antagligen handlar det om Carl Johans läs- och förståelseförmåga vid husförhören. Den andra

¹ Från Nationalencyklopedin, nätupplagan 2004

anteckningen rör Johanna och är mer intressant. Mellan hennes namn och Johan Alfreds står det skrivet ”*Med främjande make födde*”. Var Carl Johan trots allt inte far till Johan A? Trots den här anteckningen som ifrågasätter Carl Johan som far så finns det nog inga skäl att betvivla att han var det. Första gången Johan Alfred omnämns i kyrkböckerna uppges ju Carl Johan så som varande fadern och det finns inga anteckningar vare sig före eller efter den här aktuella som ifrågasätter detta. Vidare finns det inga anteckningar rörande familjen där Johan Alfred omnämns så som varande oäkta son, i alla böcker står han efter Carl Johan och Johanna som deras gemensamma son. Så man kan nog vara ganska säker på att Johan Alfred verkligen var Carl Johans och Johannas son. Deras ”äkta son”, och därmed en äkta Lindblom. Den 6/11 1858 kom alltså familjen till Mönsterås. Man flyttade in i ”Norra roten” i Mönsterås köping hos någon vid namn Danell.

Vid tiden för flyttningen från Åby till Mönsterås utökas familjen. Den 24/10 1858 föds sonen Carl Ludvig. I husförhörslängden för Mönsterås köping, den första där den nya familjemedlemmens namn är med, står han så som född just i Mönsterås. Dock är det ju antecknat i husförhörslängden för Åby att familjen inte flyttade därifrån förrän 1/11 58, alltså en vecka efter födelsedatumet. Antagligen har någon präst skrivit fel, eller så har Johanna givit sig av till Mönsterås före den övriga familjen för att föda sonen, eller så är det helt enkelt så att man flyttat före den angivna utflyttningsdagen men att prästen skrivit det datum som varit aktuellt just när han tog sig tid till att skriva in det hela i husförhörslängden. Det sistnämnda är nog det troligaste.

Någon gång under 1859 är det återigen dags för familjen Lindblom att röra på sig. De lämnar Mönsterås och Kalmar län för att bege sig till Lemnhult i Jönköpings län. I Lemnhult flyttar man in vid Haga Glasbruk där Carl Johan arbetar vid jordbruket.

Haga glasbruk startades 1848 intill gården Borsaskögle vid vägen mot Millestorp och Lindshammar nära byn Lemnhult. Hyttan hade från början åtta deglar, sex askerugnar, två sträckugnar och fyra torkugnar för veden. Man hade en kross till den kisel man använde. Bruket startades av fanjunkare Sven David von Sydow, riksdagsman Petter Pettersson och kyrkvärd Jonas Pettersson. Man anställde snabbt tre Böhmska glasarbetare; Heintz, Gleisner och Portner.

Efter några år kom det en ny ägare till Haga, Clareus. Han hade tidigare varit bokhållare på Wentzelholms glasbruk. Clareus drabbades av olyckor, bl.a. sjönk ett skepp fullastat med glas från Haga på väg till Storbritannien och snart därpå ödelade en skogsbrand stora delar av Clareus skogar. Efter Clareus nämns flera olika ägare till bruket; Ståhlhammar, nämndeman Svensson från grannbyn, Bolander, en mösshandlare från Nybro, bröderna Strömmer från Finland (1895), JG Wallander och O Schröder (1895-1897).²

² ”Det brann en eld en gång”, ABF & Svenska Industrierbetarförbundet i Kalmar & Kronobergs län, sid 14 – 20.

Det första man upptäcker när man studerar den aktuella husförhörslängden är att prästen skrivit fel födelseår för Carl Johan. Han har skrivit 1826 istället för 1829. Under den första tiden vid glasbruket avlider dotter Emma Mathilda. Det är den 12/3 1860 som hon, 3 år gammal, lämnar jordelivet. Fram till slutet av 1861, 23/10, blir man kvar vid Haga Glasbruk och under den tiden blir det återigen tillökning i familjen. Den 14/4 1861 får Carl Johan en födelsedagspresent i form av en son. En son som döps till Otto Ferdinand. Ett halvår efter yngsta barnets födelse flyttar man så igen. Den här gången till Hvetlanda.

I 1861 års inflyttningslängd för Hvetlanda församling står ”*Gift.dr. Carl Johan Lindblom med H och söner*” som inskrivna i församlingen den 8/11 och för fler upplysningar hänvisas till sidan 149 i husförhörslängden. Om man tittar på just sidan 149 i den aktuella husförhörslängden finner man mycket riktigt den gifte drängen Lindblom och hans familj där. Av uppgifterna kan man utläsa att Carl Johan tjänar som dräng hos ”*Patron Viktor Joh. Edv. Rohloff*” på ”*Hvetlanda Gästgifveri o Frälsegård*”. Ett år står Carl Johan och familjen som boende på Gästgifveriet och efter det flyttas de av prästen, den 6/11 1862, till sidan 174 i husförhörslängden. Även på den adressen stannar man ett år för att sedan dra vidare till Bexheda (Bäckседа) församling. Så var det i vart fall tänkt, men något hände som gjorde att så ej blev fallet. I kolumnen ”**Flyttad till**” står för alla familjemedlemmarna just ”*Bexheda 63 2/12*” men i kolumnen ”**Särskilda anteckningar**” har prästen vid Carl Johans namn skrivit ”*Mottogos ej utan flyttades till änden på socknen p. 460 1864 30/1*”. Uppenbart är det så att familjen gett sig av till Bexheda, kanske för att Carl Johan skulle börja en ny tjänst där, men av någon anledning har de inte kunnat, eller fått lov att, stanna där. Väl tillbaka i Hvetlanda har så Carl Johan stått utan tjänst. Han och familjen har alltså varit vad man, på den tid som det här handlar om, kallade för försvarslösa, ett tillstånd som kommer att förklaras närmare i kapitlet ”Anna Klara och hennes söner”. Om man tittar på sidan 140 i Hvetlanda församlings husförhörslängd för år 1864, den sida som prästen hänvisade till i den senaste anteckningen, finner man mycket riktigt de alla, plus ytterligare en son, samlade tillsammans med många andra under rubriken ”*På socknen utan försvar*”. Den nye sonen, Frans Emil, var född den 7/8 1863 och enligt anteckningarna var det i Hvetlanda han första gången såg dagens ljus. Just här finns även en intressant anteckning rörande den äldste sonen, Johan Alfred, en anteckning i kolumnen för ”**Fräjd och särskilde anteckningar**” som säger att han vid den här tiden befann sig i Ahlsborgs Barnhem. Vad Ahlsborgs Barnhem var för någonting kommer, även det, ingående att förklaras i kapitlet ”Anna Klara och hennes söner”, då rörande Johan Alfreds kusin Axel Fredrik Lindblom. Så småningom kom man trots allt iväg till Bexheda. Den 20/10 1864 har antecknats som utflyttningsdatum från Hvetlanda och den 25/11 som

inskrivningsdatum i Bexheda, eller Bäckседа som församlingen heter nu. Platsen man flyttade till i Bäckседа är antecknad så som varande Stensåker.

I husförhörslängden för Bäckседа finner man i del 2, på sidan 309, drängen Carl Johan och hans familj. Vad gäller yngste sonen, Frans Emil, så är det lite osäkert om han överhuvudtaget kom med till Bäckседа. Han står ju med i inflyttningslängden men i husförhörslängden står det för honom, under rubriken ”**Flyttad till**”, ”_ *Hvetlanda*”. Tydligt har Frans Emil avlidit i Hvetlanda och en kontroll i Döds- och begravningsboken för just den församlingen visar att ”*Gossebarnet Frans Emil Lindblom*”, son till Carl Johan Lindblom och Johanna Nilsdotter avled den 13:e augusti 1863 och begravdes 3 dagar senare, den 16:e. Varför Frans Emil står med som inflyttad till Bäckседа 1864 när han då varit död i över ett år är ett mysterium som vi antagligen aldrig kommer att få ett svar på. Men det är, som vi ska se längre ner, inte det ända mysteriet när det gäller Carl Johan och hans familj. Innan vi ger oss på detta ska vi dock konstatera att familjen, lite mer än två år efter att de kom till Bäckседа, närmare bestämt den 23/7 1866, återigen utökas med en son. Den nye sonen får i dopet namnet Oscar. När detta är avklarat så är det då dags för det andra mysterium som nämndes ovan. Cirka 3 månader efter Oscars födelse flyttar familjen Lindblom igen. I utflyttningslängden för Bäckседа 1866 står det att ”*Statdrängen Carl Johan Lindblom m. hustru o söner*” den 18/10 flyttar från Stensåker och Bäckседа till Wimmerby. Men om de kommer dit är inte säkert. De finns nämligen inte med i inflyttningslängden varken för Stadsförsamlingen eller för Landsförsamlingen och ej heller i husförhörslängden för den sist nämnda församlingen. Det kan ju vara så att man har haft för avsikt att flytta till Wimmerby men av någon anledning stannat i någon församling på vägen. Men vilken? Undersökningar av ministerialböckerna i församlingarna runt Bäckседа och Wimmerby ger inte något resultat, Carl Johan och hans familj är som uppslukade av jorden.

Det är först långt senare som familjen, eller i vart fall delar av den, dyker upp igen. Det är i den digitaliserade versionen av 1890-års folkräkning som man i Kläckeberga församling, Kalmar län, återigen stöter på Carl Johan Lindblom och Johanna Nilsdotter. Den här gången utan sina barn.

Kläckeberga är en f.d. församling i Kalmar kommun, Småland (Kalmar län), som sedan 1997 ingår i Förlösa-Kläckeberga församling. Församlingen består av en öppen slättbygd, omgiven av skogsmarker mot Kalmarsund. Ca 185 fornlämningar är bevarade. Över 25 stenåldersboplatser härrör från mesolitisk och neolitisk tid, spridda rösen från bronsåldern och sex gravfält övervägande från järnålderns äldre del. Den märkliga romanska försvarskyrkan av sten härrör troligen från 1200-talets förra del. Dess byggnadshistoria är komplicerad och dess ursprungliga funktion omtvistad; under alla omständigheter har den innehållit flera våningar: källarvåning, kyrkvåning, salsvåning - senare ombyggd med flera rum - samt troligen en försvarsvåning. Möjligen kan byggnaden i sitt ursprungliga

skick tolkas som en kombination av palats och kyrka. Rester av andra profana byggnadslämningar samt en ringmur och en vallgrav, troligen tillhörande en befäst gårdsanläggning, har påträffats i kyrkans närhet. Man har förmodat att gården tillhört biskopen i Linköping. Under 1400-talet och början av 1500-talet omtalas kyrkan flera gånger som förläggningssort för trupper, bl.a. 1436 under Engelbrekt, då förstärkningsarbeten utfördes. År 1470 stormades kyrkan av Kristian I, då Sten Sture d.ä. hade svenskar inkvarterade i den. Även Nils Dacke hade ett läger där 1543. Vid medeltidens slut fylldes källaren igen. År 1611 brändes kyrkan av danskarna. Det halvrunda koret byggdes 1689-90. År 1760 ersattes de medeltida stenvälven av ett trätunnvalv som dekorerades 1766. År 1834 höjdes kormurarna till långhusets höjd. Källarvåningen utgrävdes 1938. Altartavlan är målad 1616 och har tillhört en altarpuppas i Stockholms storkyrka vilken 1626 togs som krigsbyte från Polen. Predikstolen tillkom 1764. Kläckeberga herrgårds nuvarande huvudbyggnad av timmer i två våningar byggdes 1808-09. I ortnamnet (1350 *in Klæckeberghæ*) ingår en kollektivbildning till *klack* 'bergshöjd'.³

Frånsatt att stavningen av förnamnet ändrats stämmer alla uppgifter för Carl Johan, eller Karl Johan som det nu skrivs. Han är fortfarande dräng, statdräng, och han bor tillsammans med Johanna i Kärrstorp. Inga andra personer, varken barn eller gamla, familj eller främmande, står upptagna i hushållet så tydligen har de båda ett hus eller rum för sig själv. Var familjen uppehållit sig under de 22 år som förflutit mellan noteringen i Bäcksedas utflyttningslängd och den i folkräkningen finns det inga ledtrådar till, Vill man ha reda på det får man börja leta sig bakåt i tiden från ministerialböckerna i Kläckeberga 1890 till utflyttningslängden i Bäcksed 1866. Så varför inte göra just detta.

Anteckningarna i Bäcksedas ministerialböcker, närmare bestämt utflyttningslängden, hade ju givit vid handen att det var till Wimmerby som familjen flyttat men en sådan undersökning som beskrivs närmast ovan visar att det istället var Karlstorps församling i Jönköpings län som blev familjens nya hemförsamling.

Karlstorp, församling i Växjö stift, Vetlanda kommun, Småland (Jönköpings län); 483 inv. (2004). K. utgörs av en kuperad skogsbygd med glest spridd bebyggelse. En hällkista och tre rösegravar av bronsålderstyp är de enda kända fornlämningarna. Nuvarande bygd är äldst medeltida. Slagg efter lågteknisk järnframställning förekommer. Den tornlösa stenkyrkan byggdes 1760 och ersatte en medeltida träkyrka, vars stensakristia från 1718 behölls. Altartavlan är målad av Einar Forseth 1936. Läktarbarriären har målningar från 1774. Ett triumfkrucifix från 1200-talets senare del har bevarats. - Ortnamnet (1300-10 de Kar[rls]thorp) innehåller mansnamnet Karl och torp 'nybygge'.⁴

Om man tittar i husförhörlängden för Karlstorps församling det aktuella året finner man på sidan 271, boende i något som heter Pauliström, statdrängen Carl Johan Lindblom med hustru Johanna Nilsson och fem söner. Pauliström, platsen där familjen slog sig ner, är idag en tätort i Vetlanda kommun cirka 25 km nordost om Vetlanda och ortnamnet (1770 *Pauliströms Järnbruk*) är givet efter major Vilhelm Mauritz *Pauli*, som 1726 anlade ett järnbruk här.

³ Från Nationalencyklopedin, nätupplagan 2003

⁴ Från Nationalencyklopedin, nätupplagan 2004

Vidare kan man i husförhörslängden se att samtliga i familjen står som inflyttade från Bäckseda den 8/11 1866 med inflyttningsattest 17. Datumen stämmer ju väl överens med den vilken noterats i utflyttningslängden för Bäckseda, nämligen 18/10 1866. Vidare kan man se att det är antecknat att föräldrarna både läser och förstår samt att de två äldsta sönerna läser innantill och att familjen varit flitiga när det gäller deltagandet i husförhören (eller att prästen varit flitig att notera). Det finns inga noteringar i den här husförhörslängden, vilken sträcker sig fram till 1870, om utflyttning för någon i familjen däremot finns det en notering rörande Johan Alfred i kolumnen **Frejd och särskilda anteckningar** vilken kan tydas till *adm 1868* något som skulle kunna stå för admitterad 1868, det vill säga tillåten att t.ex. få nattvard. En nyhet rörande familjen kan man finna i längden, nämligen en ny familjemedlem. Det är den 22/5 1869 som Johanna återigen föder en son, en son som i dopet får namnen Ernst Edvard. Eftersom det inte finns några noteringar om utflyttning i den här husförhörslängden bör man finna familjen även i den ny längd som tar vid, den som gäller för 1871 – 1875, och det är precis vad man gör. På sidan 274, fortfarande boende i Pauliström (här skrivet som Pauliström Bruk), finner man Carl Johan, Johanna och deras söner. Men familjen växer fortfarande och den 14/8 1871 föds ännu en son och han får namnet Frithiof Wilhelm. I husförhörslängden har prästen gjort vissa anteckningar rörande familjens läskunnighet vid husförhöret 1871 och dessa anteckningar visar att de fem äldsta i familjen läser innantill, de fyra äldsta av dessa är även noterade för Luthers Katekes och slutligen de tre äldsta av dessa även för förklaringar och förståelse. Någon vidare notering om deltagande i husförhör finns inte av den enkla anledningen att familjen 1871 lämnar Karlstorps församling. Det är dock inte som en samlad familj man flyttar vidare. Redan den 3/1 1872 lämnar äldste sonen Johan Alfred, sjuåttio och ett halvt år gammal, familjen och flyttar till Gladhammar i Kalmar län.

Låt oss för tillfället lämna Johan Alfred åt sitt öde och istället fortsätta följa Carl Johan och Johanna och de barn de har kvar hos sig. Resterande sju personer i familjen blev kvar ännu en tid i Karlstorp innan de den 13/5 1872 flyttade till Gårdveda församling i Kalmar län. Det var alltså till Gårdveda församling de flyttade.

Målilla med Gårdveda, församling i Linköpings stift, Hultfreds kommun, Småland (Kalmar län); 1 902 inv. (2004). Området består av en till stor del odlad slätt kring mellersta Emån med biflöden, omgiven av bruten, nästan obebyggd skogsmark. Talrika lösfynd och några stenåldersboplatser är kända, liksom ett par större och två mindre höggravfält från yngre järnåldern. Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och med sakristia i öster byggdes 1820-22 efter P.W. Palmroths ritningar. Den ersatte en träkyrka från 1600-talets början, vars medeltida föregångare bränts av danskarna 1611. Altarmålningen är utförd av Einar Forseth 1953. Av Gårdvedas kyrka återstår grunden och ödekyrkogården. Ortnamnet Gårdveda (1301 jn Gardhwidhe) innehåller fornsv. gardher 'hägnad' och vidher 'skog', troligen avses en tingsplats på Komberg.⁵

⁵ Från Nationalencyklopedin, nätupplagan 2004

En titt i husförhörslängden för Gårdveda under den aktuella tidsperioden visar att familjen när de kom dit flyttade in på Rotesgården och att Carl Johan där arbetade som kusk. Anteckningarna i husförhörslängden visar också att familjen utökades under tiden i Rotesgården men den här gången var det inte en ny son Johanna födde. Nej den nya lilla familjemedlemmen, det nionde barnet Johanna födde, var en flicka. Hon föddes den 22/5 1875 och döptes till Johanna Mathilda. För hela familjen, fränsett "Lill-Johanna", är det antecknat att man flyttat in i församlingen från Karlstorp den 22/5 1872 samt att samtliga varit vaccinerade mot koppor. Vidare kan man även se att familjens fyra äldsta medlemmar varit med vid husförhören 1873-74 samt att föräldrarna och äldste sonen Carl Ludvig tagit nattvarden 1874. De tre äldsta har vid dessa förhör fått varsitt *b* i kolumnerna **Läser innantill**, **Lutherskatekes** och **Förklaringar** samt hur de förstår det hela. Näst äldste sonen, Otto, har bara fått ett *b* för innanläsning. Tillslut är det noterat att hela familjen den 10/11 1875, med flyttningsattest nummer 65, flyttat till Kråksmåla församling, alltså den församling där man bodde ett par år i mitten av 1850-talet.

År 1875 kom alltså Carl Johan, Johanna och sex barn tillbaka till Kråksmåla församling och väl där flyttade man in på samma ställe som förra gången, nämligen Flathult. I husförhörslängden kan man se att Carl Johan inte längre arbetar som kusk utan nu står som *arbetare*. Vidare kan man också se att även dottern Johanna nu blivit vaccinerad mot koppor samt att Carl Johan, Johanna och Otto Ferdinand vid husförhören fått varsitt *b* som betyg för innanläsning medan de fått varsin bock i kolumnerna **Luthers Katekes** och **Förklaringarna**. Konstigt nog finns det ingen anteckning här rörande äldste sonen Carl Ludvigs läskunnighet något som ju fanns i husförhörslängden i Gårdveda. Däremot finns det en anteckning för honom som visar att han 1877 lämnade familjen, och församlingen, för att flytta till Förlösa församling, även det en församling i Kalmar län. Så småningom, närmare bestämt 12/11 1878, följer resten av familjen Carl Ludvigs exempel och flyttar även de till Förlösa. Dock inte riktigt hela familjen. Strax innan hon skall fylla tre år, den 7/2 1878, avlider nämligen "Lill-Johanna".

I Förlösa husförhörslängd 1879-1888 finner man Carl Johan och hans familj på sidan 212, rad 13 och de bor och arbetar på en gård som heter Christiansborg. Anteckningarna i husförhörslängden är ungefär de samma här som i Kråksmåla fränsett de vilka rör hur familjen flyttar. Den förste att bryta upp är Otto Ferdinand. År 1879, när han är 18 år gammal, lämnar han familjen men inte församlingen. Cirka tre år blir han kvar i Förlösa innan han ger sig iväg till Kalmar där han blir *båtsman för nr. 20* som det står skrivet på sidan 82 i

husförhörslängden för Kalmar Landsförsamling 1878-1893. Så småningom tar han sig efternamnet Berg, betitlas kronobåtsman boende i Berga by och gifter sig med en kvinna vid namn Hedvig Sophia Olsdotter och som är född den 20/1 1852. Med henne får han åtminstone fyra barn vilka får namnen Elin Hedvig (f 28/6 1888, Kalmar Lfs), Karl Oscar (f. 21/7 1889 Kalmar Lfs), Mary Theresa Sofia (f 18/11 1891 d 24/5 1894 Kalmar Lfs) och Gunnar Ferdinand (f 15/6 1894 Kalmar Lfs).

Näste person att bryta upp är Oscar Emil och det gör han samma år som Otto F flyttar till Kalmar, alltså 1882. Även han stannar kvar i församlingen en tid innan han 1883 flyttar till Åby församling i Kalmar län. Hos sig har Carl Johan och Johanna nu bara de två yngsta sönerna, Ernst Edvard, 13 år gammal, och Fritiof Wilhelm, 11 år gammal.

Inte heller Carl Johan, Johanna och de två yngsta skulle bli långvariga i Förlösa. Samma år som Otto Ferdinand flyttar till Kalmar Landsförsamling, 1882, flyttar även hans föräldrar och två yngsta bröder dit.

I inflyttningslängden för Kalmar landsförsamling år 1882 finner man, med *Årsnummer* 2 Statdrängen C J Lindblom med hustru och barn. Något anmärkningsvärt är det att det i inflyttningslängden står att familjen består av fyra män och en kvinna. Enligt noteringarna i ministerialböckerna från Förlösa hade ju Carl Johan och Johanna bara två av sina söner med sig när de flyttade. En kontroll av husförhörslängden för Kalmar Landsförsamling under den aktuella tiden ger dock svar hur det låg till. På sidan 59 i den boken finner man, boende i *N^o 2* Carl Johan, Johanna, Ernst Edward, Frithiof Wilhelm och Oscar Emil, inskrivna i nu nämnd ordning. Tydligt har Oscar E anslutit till resten av familjen på deras väg till Kalmar. Det är noterat att samtliga är vaccinerade mot kopper samt att Carl Johan och Johanna läser innantill och förstår, nu med betyget *c*. Slutligen står det i kolumnen **Bortflyttad** efter Carl Johan *Förlösa 1883 med attest 19* medan det efter Oscar Emil står *do* (antagligen dito) och *attest nr 20*. Efter ett kort mellanspel i Kalmar flyttar man tydligen tillbaka till den församling varifrån man kommit.

Tillbaka i Förlösa flyttar Carl Johan och hans hustru samt två söner, Oscar Emil är inte längre tillsammans med de övriga, in på samma ställe de bodde förra gången de var skrivna i församlingen nämligen Christiansborg. I inflyttningslängden står det antecknat att Carl Johan fått *Årsnummer* 24, att datum för inflyttningen var den 3/10, att han kom från Kalmar samt att familjen bestod av tre män och en kvinna. De här anteckningarna står inskrivna i 1884 års inflyttningslängd för Förlösa och det kan ju tyckas lite konstigt eftersom det var 1883 familjen lämnade Kalmar. Antagligen är det så att man lämnat Kalmar sent under 1883 och sedan inte blivit inskrivna i Förlösa förrän långt efter den faktiska inflyttningsdagen, kanske vid första husförhöret. Vidare är det även här antecknat den sida uti husförhörslängden på vilken man skall kunna finna familjen, nämligen sidan 212. Och så är det, på rad 26 på den sidan står

Lindblom, Karl Johan Statdräng inskriven med sin familj, hustrun Johanna samt sönerna Ernst Edward och Frithiof Wilhelm. För alla i familjen är det antecknat att de var vaccinerade mot koppor och efter föräldrarnas namn står det att de var inflyttade från Kalmar 3/10 1884. Vidare är det för Carl Johan antecknat att han läser (innantill, Luthers Katek. samt förklar.) med betygen *f,f,f*. För Johanna finns det bara betyg för de två första och det är *f,f*. När det gäller Ernst Edward är det likaledes bara noterat betyg för läsning innantill och i Luthers Katekes och för detta har han fått *b,f*. Yngste sonen Frithiof Wilhelm har precis som fadern tre betyg, *b,f,f*. Slutligen kan man så konstatera att det för Ernst Edward är noterat att han den 13/11 1887, med attest nummer 66 flyttade till Åby.

I cirka fem år blev Carl Johan kvar i Förlösa församling innan han återigen flyttade och i och med det är vi framme vid den plats där vi fann honom i 1890-års folkräkning nämligen Kläckeberga församling i Kalmar län. I inflyttningslängden står *Statdräng Johan med hustru* upptagna så som inflyttade den 14/11 1889 från Förlösa. Sidan uti husförhörslängden där man skall kunna hitta de båda är noterad till att vara 172 och namnet på stället varhän de flyttade in var Kärrstorp. Men Yngste sonen Frithiof Wilhelm då, den sista av sönerna som var kvar hos föräldrarna, stannade han kvar i Förlösa? Nej, även han är med här. Hans namn är noterat tre rader under Carl Johan i inflyttningslängden. Han räknades antagligen som vuxen och självständig nu, han var ju faktiskt 18 år gammal, och har antagligen därför skrivits in skild från föräldrarna.

En titt på sidan 172 i husförhörslängden för Kläckeberga 1889 verifierar de uppgifter från den digitaliserade versionen av 1890-års folkräkning rörande Carl Johan och Johanna som refererats till ovan och på så sätt har alltså säcken knutits ihop. Vi har fått ihop en sammanhängande berättelse om Carl Johan och Johannas liv alltifrån det att de båda först möttes 1851 fram till 1890. Men det är inte slut här. Nya upplagor av husförhörslängder läggs hela tiden ut på nätet och därmed kan forskningen gå vidare och vi kan fortsätta följa Carl Johan och Johanna på deras väg genom livet.

Om man tittar i Husförhörslängden för Kläckeberga församling för åren 1890-1895 kan man på sidan 144, rad 13, hitta *Statdrängen Karl Johan Lindblom* och hans hustru Johanna Nilsson dotter boende i Kärrstorp. Deras namn är inte överstruken vilket bör innebära att man kan finna de båda på samma plats i nästa volym. Vad man direkt kan konstatera är att husförhörslängderna efter 1895 ersatts av församlingsböcker⁶. Om man då tittar i

⁶ Från Wikipedia

Församlingsbok är den kyrkobok som 1895 (Kungl. förordning 6.8 1894) ersatte husförhörslängden. Församlingsboken innehöll inga uppgifter av religiös betydelse, som till exempel nattvardsgång, husförhör eller betyg i katekeskunskap

Församlingsboken för Kläckeberga 1895-1905 kan man på sidan 183 konstatera att Carl Johan och Johanna fortfarande bor kvar i Kärrstorp men en sak har förändrats. Carl Johan är inte längre statdräng, han står här upptagen så som varande arbetare. Eftersom namnen inte här heller är överstrukna kan vi fortsätta i nästa volym, Kläckeberga församlingsbok 1906-1919. På sidan 195 i denna kan vi på sidan 195 se anteckningarna rörande de båda samt att de här är överstrukna. Anledningen till att namnen är överstrukna finner man i en anteckning efter namnen som säger att de den 5/8 1907 flyttat till Förlösa, tillbaka till Förlösa.

Om man tittar i längden över in- och utflyttade i Förlösa 1895-1916 kan man på sidan 37 se att Carl Johan och Johanna flyttat in till församlingen och bosatt sig i Årtebäck, ett ställe som man enligt anteckningarna ska kunna hitta på sidan 411 i församlingsboken. Och mycket riktigt är det så. På sidan 411 i församlingsboken för Förlösa församling, Kalmar län, 1900-1916 kan man finna Carl Johan och hans hustru, en del förändringar har dock skett. Först kan konstateras att Carl Johans titel ändrats, han står nu så som varande fattighjon, och för det andra kan det konstateras att Årtebäck blev det sista jordiska hemmet för Johanna. Enligt församlingsbokens anteckningar dog hon den 3/8 1907. Hon blev 80 år gammal och jag tror inte att vi idag kan föreställa oss det liv hon haft, hon födde nio barn och hon har antagligen fått arbeta hårt redan från barnsben.

Johannas död innebar att Carl Johan, efter att ha levt tillsammans med sin hustru i si så där 55 år, blev ensam. Han levde dock vidare i ytterligare 14 år men någon mer flyttning blev det inte. Om man tittar i nästkommande församlingsbok för Förlösa, den för åren 1917-1930, kan man konstatera att Carl Johan fortfarande bor kvar i Årtebäck, i Årtebäck Fattiggård. Återigen har hans titel ändrats. Han står nu upptagen som understödstagare. Hans födelsetid är noterad så som varande 14/4 1826 men vi vet ju att det är ett fel vilket följt med sedan inflyttningen till Lemnhult 1859. Datumet är rätt men årtalet ska vara 1829. Slutligen är det noterat att Carl Johan avled den 19/10 1921. Han var alltså 92 år gammal när han dog men hans omgivning har säkert varit övertygade om att han var hela 95 år. Medellivslängden för män i Sverige idag är cirka 78 år så det är inte utan att man blir lite imponerad

över Carl Johans ålder. Som en jämförelse kan konstateras att den förväntade medellivslängden för pojkar som föddes under perioden 1816-1840 (perioden under vilken

Carl Johan föddes) enligt SCB var 39,5 år och under perioden 1921 -1930 (perioden under vilken Carl Johan dog) var den 60,97 år. Trots att han, precis som hustrun, antagligen haft ett mycket hårt liv till större delen fyllt av arbete och vedermödor blev han, även efter dagens mått mätt, en mycket gammal man.

Vad hände då med de av Carl Johans och Johannas barn vilka fick leva till vuxen ålder och därigenom satte egna spår i kyrkans ministerialböcker.

Johan Alfred

Den förste att lämna familjen var den förstfödde Johan Alfred. Det var medan familjen bodde på Pauliström Bruk i Karlstorps församling som han 1872 i en ålder av 18 år flyttade till Gladhammar. Enligt husförhörslängden för Karlstorp var det den 3/1 som han bröt upp och lämnade sina föräldrar och syskon. Om man tittar i Utflyttningslängden för detta år hittar man en intressant anteckning, nämligen att Johan står upptagen som *Dr. (dräng) Johan Alfrid Carlsson Lindblom*. Så långt är allt klart men sedan börjar det bli lite mer komplicerat. I inflyttningslängderna från Gladhammar på Internet står inte Johan Alfred att finna. Ej heller en genomsökning av husförhörslängderna i Gladhammar för den aktuella tidsperioden ger något positivt resultat, Johan A finns inte med. Tydligt har farsgubbens vana att bara försvinna ärvts av äldste sonen. Men, en rent slumpartad sökning i de rullor för Sveriges sjömanshus som finns på Arkions hemsida ger resultat. I rullorna för Söderhamns Sjömanshus står Johan Alfred med. Han står där som påmönstrad som eldare på ångaren Högsbo den 22/6 1885 och som hemförsamling står Maria Magdalena församling i Stockholm. Vad som hänt honom under tiden mellan det han lämnade familjen 1872 och det att han mönstrade på Högsbo 1885 finns det i dagsläget inga svar på. Ej heller vad som hänt med honom efter den senaste noteringen i sjömanshusets notering, nämligen den notering som säger att han blev avförd från rullan år 1888. Man kan bara konstatera att han inte finns med i den digitaliserade utgåvan av 1890 års folkräkning, alltså har han försvunnit någon gång mellan 1888 och 1890. Eftersom Högsbo enligt noteringarna seglade på utlandet kan ju en teori kan ju vara att han mönstrat av båten, eller rymt, någonstans i utlandet. På CD:n Emigranten finns en förteckning över just sjömän vilka mönstrat av eller rymt i främmande hamn men tyvärr är inte sjömän från Söderhamns Sjömanshus med där. Av de avmönstrade eller förrymda sjömän med efternamnet Lindblom som trots allt finns med är det fyra stycken som, av förnamnet att döma, skulle kunna passa in på Johan A. Tre stycken står upptagna med endast bokstaven A som förnamn men efter som dessa lämnade sina respektive båtar på 1920- och 30-talen kan det inte vara någon av dessa vi söker. Den fjärde står upptagen som Johan och eftersom det står att han rymde från sin båt i Timaru (en hamnstad i Nya Zeeland) 1899 kan det rent åldersmässigt stämma men utan några vidare bevis eller indicier skall man nog akta sig för att

dra eventuella slutsatser. Särskilt inte när det står att Santos var hans hemförsamling, men man vet ju aldrig

En annan teori kan ju vara att han bytt namn men då måste man fråga sig varför han behållit sitt efternamn så pass lång tid efter det att han lämnat familjen. Eventuellt kan han ju ha blivit soldat eller båtsman och därför bytt namn. Längre ner i den här historien skall vi se hur en av hans yngre bröder gör just det. Ytterligare en teori om grunden till försvinnandet kan ju vara att han emigrerat eller så kanske det ju slutligen vara så att han helt enkelt avlidit. Vi får väl se vad framtida undersökningar av saken kan ge för resultat.

Carl Ludvig

Näste son att ge sig iväg var Carl Ludvig. Det var cirka fem år efter det att hans äldre bror lämnat familjen, under den tid då de bodde i Kråksmåla församling, som han gav sig iväg till Förlösa församling. En titt i husförhörslängden för Förlösa 1879-89 visar att Carl Ludvig bor på Christiabsborg samt att han har bildat en egen familj. Tillsammans med honom står även hans hustru Alma Gustava Johansdotter, en kvinna som var född i Ljungby den 2/9 1860. Vidare är det noterat att de båda gifte sig den 29/11 1880 samt att de båda läser innantill med betyget *b*. Men familjen består inte bara av Carl Ludvig och Alma Gustava, det finns ett barn också, det är en dotter som bar namnet Helfrid Sophia och som var född 6/11 1880 i just Förlösa församling. Det finns här även en notering för Carl Ludvig i kolumnen **Frejd och särskilda anteckningar** som säger "*vapenöfvad 1 gången -79, vapenöfvad 2 gånger -80*". Tydligt hade Carl Ludvig gjort militärtjänst. Slutligen kan man se att hela familjen 1881 flyttat till Åby församling. I inflyttningslängden för Åby det aktuella året kan man se att Carl Ludvig Lindblom (förnamnet stavas här Karl) med hustru och dotter blivit inskrivna i församlingen den 15/11 1881 och att de flyttat in till ett ställe som hette Stäflö. Går man vidare till husförhörslängden finner man, på sidan 75, boende i "*Stäflö N^o 2*" Statdrängen Carl Ludvig Lindblom, född 22/10 1858 i Mönsterås, tillsammans med hustrun Alma Gustafva Johansdotter, född 2/9 1860 i Ljungby, och dottern Helfrid Sofia, född 6/11 1880 i Förlösa. Samtliga i familjen är vaccinerade mot koppor och de står så som varande inflyttade från Förlösa den 15/11 1881 med attest nr 50. För föräldrarna är det antecknat att de, med betyget *b*, läser innantill. Även här finns det en anteckning för fadern i kolumnen **Frejd och särskilda anteckningar** om värnplikt, det står "*Vapenöfv 2 år*". Namnen är ej överstrukna här och det finns ingen anteckning om utflyttning vilket borde tyda på att man skall kunna finna familjen på samma adress i nästa husförhörslängd. Vilket man mycket riktigt gör. På sidan 269 i denna, boende i Stäflö Nr2, finns Carl Ludvig, Alma Gustafva och Helfrid Sofia. Men de är inte ensamma. Familjen utökas allt eftersom åren går. Först föds, den 12/9 1882, dottern Anna Mathilda och sedan, den 19/10 1884, ännu en dotter som får namnet Amanda Gustafva. Efter Karl Ludvig finns det, förutom datum för giftermålet, en anteckning som kan tydas till

hitflyttad från GB p 75. Eftersom familjen i den tidigare husförhörslängden stod på sidan 75 betyder det här antagligen "gammal bok pagina(=sida) 75". För föräldrarna är det antecknat att de fått betygen g för innanläsning och kristendomskunskap och för Carl Ludvig är det antecknat att han bevistat beväringmöte 1 och 2. Slutligen är det noterat att hela familjen den 24/10 1884 med attest 69 lämnat församlingen och flyttat tillbaka till Förlösa.

Efter en tid i Förlösa flyttar man återigen tillbaka till Åby där familjen igen utökas genom att sonen Carl Wilhelm föds den 6/1 år 1887. Efter hans födsel flyttar man så till Dörby, blir inskrivna i församlingen den 8/10, och bosätter sig där i Barkestorp. I ungefär två år stannar familjen i Barkestorp och under den tiden ser ytterligare en son världens ljus. Det är Arvid Adrian som föds den 11/3 1889. Åtta månader efter yngste sonens födelse flyttar man alltså igen men den här gången stannar man inom församlingen. Den nya adressen blir Dörby No 7, sidan 89 i husförhörslängden. Anteckningarna här är ganska knapphändiga, utöver de vanliga födelse- och inflyttningsdata för familjemedlemmarna finns det bara anteckningar om att föräldrarna fått godkänt vid husförhören. Det blir inte något längre uppehåll på den nya adressen, redan den 25/10 1890 flyttar Carl Ludvig med sin familj till Söderåkra församling.

Söderåkra är en församling i Växjö stift, Torsås kommun, Småland (Kalmar län); 3 244 inv. (1999). Söderåkra är en flackt småbruten, öppen och odlad kustslätt med skogsbygd i nordväst. Ca 280 fornlämningar är kända. Förutom talrika lösfynd finns ca 40 boplatser från stenåldern. Av ca 40 bronsåldersrösen är många stora. Från järnåldern är 14 mindre gravfält, i regel av äldre typ. Lämningar av två medeltidsfästen finns, och vid kusten finns flera skansar. Kyrkan av sten med torn och smalare kor invigdes 1797. Den ersatte en fästningskyrka av sten från 1200-talet. I koret finns en skulpturgrupp av Gunnar Torhamn från 1947. Predikstolen är från 1778 och dopfunten delvis från 1200-talet. I ortnamnet (1390 i Sudherakers soken) ingår söder och en form av åker.⁷

I Söderåkra bosätter man sig i Brod, vilket man finner på sidan 618 i del 3 av husförhörslängden för församlingen. Av anteckningarna kan man läsa ut att lille Arvid Adrian inte blir gammal i församlingen, han avlider den 19/7 1891. Men kort efter det, den 17/8 1891, föds ännu en son och han får namnet Ernst Oskar Bernnhard. Efter det får Alma Gustava lite lugn och ro i barnafödandet och först efter nästan två år föds nästa barn. Det blir en flicka och hon föds den 9/5 1893 och döps till Elin Wilhelmina. I övrigt visar inte anteckningarna här på något utöver det vanliga. Anteckningar om vaccineringsföreläsningar för alla utom de två yngsta finns med, betyg för innanläsning, b, finns för de tre äldsta i familjen, anteckning om föräldrarnas giftermål är med och så även anteckningen om att Carl Ludvigs vapenövningar. Slutligen är det antecknat att hela familjen den 24/10 1895 flyttat till Ljungby, alltså till den församling där Alma Gustafva en gång föddes. Dock måste det noteras att medan Helfrid Sophia fått flyttattest nummer 82 har familjen i övrigt fått nummer 81.

⁷ Från Nationalencyklopedin, nätupplagan 2003

Om man tittar i inflyttningslängden för Ljungby församlingen aktuella året finner man på sidan 3 med nummer 59 Karl Ludvig Lindblom med hustru och barn inskrivna så som inflyttade till församlingen den 5/11. På raden under, med nummer 60, står även dottern Helfrid Sofia Lindblom antecknad och även för henne är inflyttnings datum noterad som 5/11. Efter familjens namn står Karl Ludvigs födelsedatum, 22/10 -58, samt att man inflyttat från Söderåkra i Kalmar län till Ljungby 4 vilket man enligt anteckningarna ska kunna hitta på sidan 349 i Församlingsboken. Efter Helfrid Sofias namn står det antecknat "*dom föreg's dotter*" och i kolumnen **Särskilda anteckningar** står det efter Karl Ludvig "*Inskr.*" vilket nog kan tolkas som en anteckning om att han var inskriven som värnpliktig eftersom det för många andra av de här upptagna männen finns antingen liknande anteckningar eller en anteckning "*Frik.*" vilken kan betyda frikallad.

En kontroll av sidan 349 i Ljungby Församlingsbok gällande åren 1895-1904 visar Statdrängen Karl Ludvig Lindblom och hans familj samlad. De förändringar som skett jämfört med Söderåkra är först att familjen utökats genom att Alma Gustava nedkommit med ytterligare en son. Den nye familjemedlemmen föddes 7/12 1895 och fick vid dopet namnet Axel Ferdinand. Den 14/1 1896 är det så dags för nästa förändring i familjesammansättningen. Då lämnar äldsta dottern, Helfrid Sofia, sina föräldrar och syskon och flyttar till Stockholm, närmare bestämt till Storkyrkoförsamlingen. De kvarvarande stannar på samma adress, Ljungby nr 4, fram till 29/10 1897 då man flyttade till Ljungby nr 5 vilket man finner på sidan 358 i samma församlingsbok.

Här utökas familjen igen. Alma G. föder den 24/3 1898 en ny son som får namnet Gustav Martin Valdemar. Men det är inte bara en ny son som tillkommit utan familjen har också utökats med en flicka vid namn Signe Eleonora Lindblom. Signe var född i Johannes församling i Stockholm den 8/2 1900 och står upptagen så som varande fosterdotter i familjen. Det är vidare antecknat att hon var "*Barnhusbarn No 23*", inflyttad från just Johannes den 6/9 1900 och i kolumnen för anteckningar om frejd o.dyl. står det antecknat "*o.ä. dotter af ogifta Helfrida Sofia Lindblom*". Tillsammans med det är det även antecknat något svårtytt om "*i Johannes 10/1 1900*" och "*till Adolf Fredrik 8/3 1900*". Antagligen har Helfrida Sofia rest till Kungliga Huvudstaden för att arbeta, blivit med barn men inte kunnat behålla detta hos sig i Stockholm och därför placerat sin lilla flicka hos föräldrar och syskon i Ljungby. En sökning efter henne i folkräknings längderna ger träff i Nacka församling i Stockholms län. Boende på adressen Ringparken N:o 14 finner man Helfrida Sofia Lindblom som en av tre pigor i kontorscheff Frans August Tängnejers hushåll. Det är inte bara Karl Ludvigs äldsta dotter som flyttade till Stockholm utan även hennes två år yngre syster Anna Mathilda gav sig iväg för att söka lyckan i den stora staden. Det är antecknat att hon 1/11 1898 flyttade till Östermalm i Stockholm. Men fler förändringar ska komma att ske på denna

adress. Från och med den 30/4 1902 är inte längre fosterdottern Signe Eleonora den yngsta i familjen eftersom Alma Gustafva då föder ytterliggare ett barn, en dotter som i dopet får namnet Elsa Emilia. Detta innebär att vid utgången av den period vilken den här aktuella församlingsboken omfattar (1895-1904) har Karl Ludvig och hans hustru en familj att försörja som, utöver de själv, består av fyra söner och fyra döttrar.

Går vi vidare till Församlingsboken för Ljungby gällande för nästföljande period, alltså åren 1905-1921, finner man adressen Ljungby nr 5 på sidan 418. Familjen finns fortfarande kvar här men under perioden kommer många förändringar att ske. För de båda föräldrarna är inte mycket mer än de grundläggande uppgifterna noterade fränsett att det för Karl Ludvig finns en liten anteckning "*Frejdb. 10/0 13*". Varför Karl Ludvig 1913 fått ett frejdebeleg finns det däremot inga anteckningar om här. Om vi istället tittar på barnen i familjen finns det mer att notera. Till att börja med flyttar Amanda Gustava den 9/11 1905 till Kalmar. En kontroll i inflyttningslängden för Kalmar Stadsförsamling det aktuella året ger vid handen att Amanda G. är inskriven i församlingen den 15/11 sam att hon var piga och flyttade in till ett ställe som benämns "*104 st*" vilket ska återfinnas på sidan 382 i församlingsboken. Mycket riktigt så finner man henne på just den sidan i boken men det finns inga noteringar där som vi inte känner till sedan tidigare rörande Amanda G. Det kan bara konstateras att hon inte blir gammal i Kalmar. Redan efter ett år, närmare bestämt den 19/10 1906 (alltså på sin födelsedag), flyttar hon till Johannes Församling i Stockholm. Ytterliggare en av familjens döttrar som försvunnit iväg till den stora staden.

Carl Wilhelm

Näste person att ge sig iväg var äldste sonen Carl Wilhelm. Anteckningarna i församlingsboken är en smula röriga men det ser ut så som att han den 10/1 1906 först flyttar ut ur församlingen men det är svårt att tyda varthän han flyttar och en sökning i utflyttningslängden det aktuella året ger inget besked. Däremot kan man i församlingsboken klart utläsa att han 8/12 1908 återigen flyttar in till Ljungby och tillbaka till den övriga familjen. Det går även att klart se att han kommit från Smålands Artilleriregementes Församling i Jönköping och i inflyttningslängden står han skriven som "*f.d. Volontären*".

Smålands artilleriregemente, A 6, tidigare kallat Smålands arméartilleriregemente och ännu tidigare Andra Göta artilleriregemente, var ett svenskt artilleriförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1894 och 1985. Förbandet var förlagt i Jönköping i Småland. Andra Göta artilleriregemente, No 6, organiserades 1894 i Stockholm genom en sammanslagning av två batterier ur Första Göta artilleriregemente, No 2, och ett ur Wendes artilleriregemente, No 3. Regimentet förlades 1895 till Göteborg och 1898 till Jönköping, Kompanigatan 6. Regimentets placering var innan flytten föremål för en politisk strid mellan Linköping och Jönköping, där städerna försökte överträffa varandra med hur mycket bidrag som skulle lämnas till kasernbyggnationerna.

Regementet hade sin övningsplats från 1896 på Tånga hed och från 1898 i Skillingaryd. 1905 bytte regementet namn till Smålands artilleriregemente, No 6 och 1914 erhöll regementet beteckningen A 6. 1928 slogs Smålands artilleriregemente samman med Positionsartilleriregementet, A 9, och bildade Smålands arméartilleriregemente, A 6. Regementet återfick sitt gamla namn 1942. Smålands artilleriregemente avvecklades den 30 juni 1985 och dess traditioner vårdas av Artilleriregementet. På det forna regementsområdet anlades köpcentrumet A6 Center.⁸

Vid en kontroll i inflyttningslängden för Smålands Artilleriregementes Församling hittar vi Karl Wilhelm som inflyttad till regementet den 30/1 år 1906. Det finns en hänvisning till vilken sida i församlingsboken man ska kunna finna Karl Wilhelm och det är sidan 121. En titt där ger inte några upplysningar om Karl W som vi inte kände till sedan tidigare dvs. hans födelseuppgifter och att han flyttat in från Ljungby samt att han i slutet av 1908, närmare bestämt den 29/10, flyttat tillbaka till Ljungby. Men det är inte någon längre tid han stannar hos föräldrar och syskon i Ljungby. Redan den 15/6 1909 ger han sig iväg igen. Den här gången bär det av till Kalmar Stadsförsamling och enligt anteckningarna i utflyttningslängden är han nu brandsoldat. På sidan 80 i inflyttningslängden för Kalmar Stadsförsamling 1909 finner man brandsoldaten Karl Wilhelm Lindblom som den 22/6 1909 skrivits in i församlingen. För att kunna hitta honom i församlingen har prästen som noterade hans ankomst hänvisat till sidan 1917 i församlingsboken. En kontroll av denna sida ger en hel del nya upplysningar om Karl W, det har tydligen hänt en hel del i hans liv efter flytten till Kalmar. Till att börja med kan vi konstatera att han bytt arbete. Titeln brandsoldat är överstruken precis som noteringen om att han skulle vara arbetare, istället är det tydligen arbetet som kusk som i slutänden gäller för Karl W. Vi får hoppas att arbetet som kusk ger så pass mycket i lön att han kunde försörja en familj, för en sådan är vad han skaffar sig i Kalmar. Den 18/12 1909 gifte sig Karl Wilhelm Lindblom med Inez Bernhadine Petersson som var född i Kalmar 13/10 1886. En titt i lysnings- och vigselboken visar att brudgummen vid tiden för vigseln var titulerad arbetare medan hans blivande brud stod upptagen som hemmadotter. Vidare är det noterat att båda parter var närvarande samt att vigselförrättarens namn var Walmark. Det är nog inte utan att vigseln varit ansträngande för den 23-åriga bruden, hon var nämligen höggravid. Cirka två veckor efter vigseln, närmare bestämt den 31/12 1909, nedkommer Inez med familjens första barn, en dotter. Den lilla döps den 14/2 1910 av föräldrarnas vigselförrättare, och i närvaro av vittnena kusken Gustaf Andersson med hustru, till Sonja Margit. Hon skulle dock inte få något långt liv. Den 14/10 1914 dör lilla Sonja Margit av vad som i död- och begravningsboken beskrivs som Pneumonia acuta. Något som av forskningen ofta anses stå för lunginflammation till följd av spanska sjukan. Som en liten parentes kan nämnas att personen som skrivit in noteringarna om Sonjas död i död- och begravningsboken har gjort ett fel vad avser faderns förnamn och skrivit Viktor istället för

⁸ Från Wikipedia, 2012

Wilhelm. Livet slutade dock inte för Carl Wilhelm och hans hustru i och med dotterns död. Redan den 10/1 1915 föds nästa barn, en son som vid dopet 21/2 får namnen Stig Sigvard Wilhelm. Prästen och vittnena från det förra dopet i familjen var tydligen upptagna denna gång så istället är det en man vid namn Thylander som förrättar dopet och vittne till det hela är småskollärarynna Anna Petersson och änkan Hanna Petersson (kan det möjligen vara Inez syster och mor som ställt upp). Slutligen kan man notera att det i den här aktuella församlingsboken är noterat att man i nästföljande bok, den som gäller för perioden 1918-1925, ska finna familjen på sida 1123. Och så är mycket riktigt fallet. På just den sidan finns Karl Wilhelm och hans familj noterade och adressen man bor på är Norra Landsvägen 31 i en fastighet vilken ägs av byggmästare C.G. Malmqvists sterbhus. Anteckningarna rörande Karl Vilhelm, Inez Bernhadina och lille Stig Sigvard Vilhelm är de samma som vi känner sedan förra församlingsboken men en förändring har skett i familjen, en ny son har sett dagens ljus. Den nye familjemedlemmen föddes 9/12 1922 och döptes den 12/5 1923 av prästen Walmark till Sven Arne Bertil. dopvittne denna gång var två fruar med efternamnet Petersson varav den enes förnamn ser ut som Nina medan den andre helt klart hette Johanna. Det kan noteras att det i födelse- och dopbokens kolumn **Särskilda anteckningar** finns en notering vilken säger *Tilläggsblad I 4/7 1923*. Något sådant tilläggsblad går dock inte att finna så vi kommer nog aldrig att få reda på vad som eventuellt stod antecknat på det. I församlingsboken för åren 1925-1931 finner man familjen igen, den här gången på adressen Norra Vägen 31 i fastigheten *Duvan 11*. En stor del av de grannar man hade i den förra noteringen finns med även här så antagligen är det samma ställe man bor kvar på men beteckningen har ändrats. Även ägaren till fastigheten har ändrats, nu är det fröknarna Strömberg och Malmqvist som är familjens hyresvärdar. Vidare kan man konstatera att Karl Wilhelm bytt arbete, han står nu upptagen så som varande skomakare. Den stora förändringen är dock att familjen utökats igen, den här gången med en liten flicka. Datum för hennes födelse var 12/8 1928, datum för dopet var 22/12 och namnet hon fick var Britt Anna-Lisa. En intressant uppgift här är namnen på dopvittnena, nämligen Nils Lindblom och G.H. Nilsson. Det är ju nog inte helt fel att dra slutsatsen att Nils Lindblom är släkt med Karl Wilhelm, frågan är bara hur. Slutligen kan man se en notering i kolumnen **Utflyttad eller överförd** vilken visar att familjen 1931 överförts till sidan 3666 i församlingsboken för nästkommande period. Denna bok finns dock inte tillgänglig på Internet när detta skrivs och vi får därför tillsvidare lämna Karl Wilhelm och hans familj och istället gå tillbaka till Carl Ludvigs.

Elin Wilhelmina

Nästa barn att lämna Carl Ludvig och Alma Gustava i Ljungby var dottern Elin Wilhelmina. Den 25/11 1910 flyttar hon, precis som sina systrar tidigare, till Stockholm. Närmare

bestämt till Kungsholms församling. Ett år senare är det dags för nästa barn att flyga ut ur boet.

Ernst Oskar Bernhard

Det är Ernst Oskar Bernhard som i en ålder av 20 år och med titeln jordbruksarbetare lämnar sina föräldrar och syskon. Precis som för hans äldre bror är anteckningarna om hans utflyttning något röriga och svårtydda i församlingsboken. Dock ser det ut som att, precis som för hans äldre bror, Smålands Artilleri Regemente är med i processen. En kontroll av utflyttningslängden det aktuella året ger vid handen att Ernst mycket riktigt har dragit på sig kronans kläder och ryckt in vid artilleriet i Jönköping. Frågan är dock om han någonsin kom till regementet i Jönköping. Man kan nämligen inte finna hans namn i inflyttningsländen för regementsförsamlingen och i församlingsboken för Ljungby, på samma uppslag som det var noterat om utflyttningen, står det i kolumnen **Inflyttad eller överförd** "*Att. återlämnad -11 19/12*". Antagligen har Ernst aldrig tagit på sig uniformen utan av någon anledning blivit kvar i Ljungby. Dock ser det ut att finnas en anteckning till rörande honom i kolumnen för utflyttning. Den står skriven över anteckningen om Kungliga Smålands artilleri regemente och kan tydas till Förlösa 18 16/3. Denna anteckning i kombination med en i kolumnen för frejd o.dyl. som kan utläsas som "*Förlösa, Balltorp, Emil Adersson, Hem.äg.*" ger vid handen att Ernst efter ytterligare ett par år i Ljungby flyttat till Förlösa församling. Utflyttningslängden för Ljungby är dock inte till någon hjälp när det gäller att spåra Ernst Oskar B där finns nämligen inga anteckningar om människor som lämnat Ljungby Församling 1918. Det finns massor av namn på personer som flyttat in, men inga utflyttade. Och inflyttningslängden för Förlösa är när detta skrivs inte skannad och tillgänglig via Internet. Så det är bara att börja leta i församlingsboken för Förlösa det aktuella året. Eftersom vi har en adress, Balltorp, så är det inte så svårt att hitta. På sidan 4 i församlingsboken för Förlösa åren 1917-1930 hittar man "*Baltorp N:r 1*" vilket är 7/16 mantal vilket innehas av hemmansägare Johan Emil Andersson och bland hans anställda finner vi drängen Ernst Oscar Bernhard Lindblom. Det är antecknat att han flyktat in från Ljungby den 16/7 1918. I kolumnen för anteckningar står det "*Fl. 20 6/3*" och i kolumnen **Värnpliktsförhållanden** står det "*175 16/1912*". Det sista är ju säkert hans inskrivningsnummer som värnpliktig men vad det först står för är lite klurigare. Liknande anteckningar finns för många av Ernst kolleger bland tjänstefolket och vad man kan se är att dessa strax efter den datum (om det nu är en datum) som angetts har flyttat från församlingen så det är ju inte omöjligt att "*Fl*" står för flyttattest. I Ernsts fall är det 11/3 1920 som är den datum han lämnar Förlösa och flyttar till Kalmar Stadsförsamling. Utflyttningslängden för Förlösa ger inte några uppgifter om Ernst som vi inte känner sedan tidigare och i stort gäller det samma för inflyttningslängden till Kalmar där

man finner honom på sidan 60. En intressant anteckning är ju dock den som visar varthän i församlingen han flyttat in för det gör ju att vi kan fortsätta följa honom. Det är antecknat att den adress där Ernst Oskar Bernard Lindblom slog ner sina bopålar i Kalmar var "344 st" och mer upplysande för oss var att det även antecknats att den sida i församlingsboken där man ska kunna finna just denna adress är 538. Så låt oss ta en titt där. Det visar sig vara i Norra kvarteret på en adress som heter "Landsh.g. 13". Det finns i dag en adress i Kalmar som möjligen kan stämma överens nämligen Landshövdingegatan 13 och om det var där Ernst bodde är det mycket troligt att det är samma hus som står kvar idag. Men inte nog med att vi hittar anteckningar om Ernst här, vi kan även se hans lillebror Axel Ferdinand på denna adress. Men mer om honom senare låt oss nu koncentrera oss på Ernst. Det är mycket ordentligt antecknat att han flyttade in till församlingen och adressen ifråga den 11/3 1920 från Förlösa och att han var född 17/8 1891 i Södåkra. Men det viste vi ju redan vad vi däremot inte viste var att han i och med flytten till Kalmar skaffar sig ett nytt arbete, han var nu kvarnarbetare. I kolumnen för upplysningar rörande värnpliktsförhållanden står det precis som i tidigare anteckningar "175 16/12". Men under anteckningar finns en notering som inte har figurerat i samband med Ernst tidigare, "Lysn. 95/20". Kan det vara så att han ska gifta sig, en kontroll i Lysnings- och vigselboken kanske kan ge svaret. Mycket riktigt, med löpnummer 95 år 1920 finner vi kvarnarbetare Ernst Oskar Lindblom som efter att det lyst tre gånger, 31/10, 9/11 och 14/11, den 4 december 1920 gifter sig med Anna Elisabet Johansson, en snickardotter född 27/3 1892. Som en parantes kan noteras att vigselförrättare var den för oss sedan tidigare kände Walmark. I och med vigseln flyttar Ernst från nummer 344 till en adress som ska finnas på sidan 638 i den aktuella församlingsboken. Slår man upp den sidan finner man mycket riktigt Ernst och Anna där och adressen är Norra kvarteret nr 383. Men de båda är inte ensamma, familjen har utökats med en son. Denna nya lilla Lindblom föddes den 6/8 1921 och redan efter fyra dagar kallades Walmark in och inför vittnena J N Karlsson och hans hustru döptes gossebarnet till Karl Erik. Anledningen till att dopet genomfördes så pass kort tid efter födseln berodde säkerligen på att barnet var litet och svagt och att man därför befarade att det inte skulle leva särskilt länge, och så var mycket riktigt fallet. I församlingsboken är det antecknat att Karl Erik avlider redan den 4/9 1921. En kontroll av uppgifterna i döds- och begravningsboken ger oss besked att det var pemphigus neonatorum som ändade hans liv. Om föräldrarna haft tillgång till Nordisk Familjebok (vilket nog inte var fallet) hade de där kunnat läsa följande; *Pemphigus, en hudsjukdom med utslag af ärt- till valnöt stora blåsor innehållande blodvatten eller var och omgifna af en röd zon. Denna sjukdom uppträder mest hos späda barn (p. neonatorum) antingen som symptom af syfilis (p. syphiliticus) eller på grund af annan smitta (p. contagiosus) och vanligen med akut förlopp. Hos äldre förekommer den stundom i kroniskt form (p. chronicus).* Sjukdomen kallades förr

även Ritters sjukdom medan den idag benämns SSSS efter det engelska namnet Staphylococcal scalded skin syndrome och är i de allra flesta fall relativt lätt att bota. En tid efter sonens död lämnade Ernst Oskar och Anna adressen och flyttade till en ny adress som enligt församlingsboken benämns Fiskaregatan 54 och återfinns på sidan 694. Det var 1923 som man flyttade dit och vistelsen på denna nya adress skulle visa sig bli en tid av både positiva och negativa upplevelser. Även här finns idag den gamla bebyggelsen kvar så det är inte helt omöjligt att det hus som står på adressen idag är samma som det hus paret bodde i och där Ernst Oskar Bernhard Lindblom fick utstå så många prövningar. Till att börja med kan man se att familjen på denna nya adress utökas med en ny medlem, en ny lite son föds. Det är den 26/9 1923 som den lille kommer till världen och den 16/10 kallas Walmark in igen för att kristna barnet och ge honom namnet Erik Oscar Linde. Denna gång är bara ett vittne närvarande vid akten, en Julia Augusta Sofia Karlsson. Men precis som med den tidigare sonen blir det inget lång liv för detta lilla barn. Redan den 16/10, alltså mindre än en månad efter födseln dör han. Ingen dödsorsak har antecknats i död- och begravningsboken och tre dagar efter att han avlidit begravs Erik Oscar Linde Lindblom. Två söner har Anna Elisabet fött vilka båda dött strax efter födelsen och några fler skulle det inte bli för cirka två år efter sista barnets död lämnar hon själv det jordiska. Det är den 5/12 1925 som Ernst Oskar Bernhard Lindbloms hustru Anna Elisabet Johannsson avlider och som dödsorsak anges "*placenta previa + anaemia*", dvs missfall och svår barnsbörd med efterföljande blodbrist. Eftersom detta är mer än två år efter Eriks födelse kan det ju inte rimligen vara sviterna efter den förlossningen som ändat hennes liv utan hon har antagligen blivit gravid igen. Men det finns inga noteringar i födelselängderna om att så skulle vara fallet. Hur som helst så begravs hon den 12 december och Ernst Oskar får fira julen 1925 utan henne. Men det är ingen längre tid som han förblir ensam, redan den 3/10 nästkommande år lyser det för honom. Det samma sker 10/10 och 17/0 och så den 27 november 1926 vigs han av prästen Walmark med Gunhild Ida Maria Gustavsson. Gunhild är tio år yngre än Ernst, född 16/4 1901 i Madesjö, och står i vigselboken skriven så som varande hushållerska. Hon kom till Kalmar från Madesjö den 1/10 1926 och flyttade då in på samma adress som hennes blivande make men det är ingen längre tid som de bor kvar där, innan året är slut har de flyttat till ett ställe som i församlingsboken benämns "*Galjonen*" och återfinns på sidan 880 i den aktuella församlingsboken. Där kan man se att det mer exakt är till Galjonen 6, Ängö 32B, som Ernst och hans nya hustru flyttat. På denna adress blir man kvar fram till 1931 men innan man flyttar vidare utökas familjen med en son. Han heter Oscar Lennart och är född den 26/2 1929 i Kalmar och trots att han är så ung finns det en notering gällande honom i kolumnen **Yrke**, nämligen "*F.B.51*". Det kan vara så att Oscar Lennart var ett fosterbarn som Ernst och Maria tagit till sig. En kontroll i födelseboken för 1929 hade säkert kunnat ge svar på vem som var

den lilles biologiska föräldrar men tyvärr är den boken inte skannad och tillgänglig via Arkiv Digital på Internet när detta skrivs så vi får lämna det till eventuell framtida forskning att ta reda på. Antagligen var det sent på året som familjen lämnade Galjonen och flyttade vidare för på den sida i församlingsboken dit det är noterat att de ska ha flyttat finns deras namn inte med så man får nog titta i församlingsboken för nästkommande period för att finna dem. Men precis som med födelseboken nämnd här finns denna församlingsbok inte tillgänglig på Internet så vi får lämna Ernst Oskar och hans familj tills vidare. Dock kan vi göra ett sista konstaterande rörande honom. På CD-skivan "Sveriges Dödsbok" kan man finna Ernst Oskar Bernhard Lindblom som i en ålder av nästan 84 år avlider i Kalmar den 24/8 1975.

Elsa Emilia

Strax efter att Karl Oskar Bernhard lämnat familjen var det dags för ett av hans yngre syskon att göra det samma. Den 12/11 1918 lämnade Karl Ludvig och Alma Gustavas dotter Elsa Emilia hemmet. Endast 16 år gammal flyttar hon till ett ställe i Ljungby församling som heter Köhlbygårde nr 1 och går i tjänst som piga hos hemmansägare Holmdahl. På den sida i församlingsboken där man kan finna den i sammanhanget aktuella adressen finns det inte några upplysningar om Elsa Emilia som vi inte kände sedan tidigare, dvs. födelsetid och födelseort samt tid för inflyttning till adressen. Hennes namn är inte heller överstruket vilket kan tyda på att man ska kunna hitta henne på samma adress i nästföljande periods församlingsbok. Noteringarna här är mycket välskrivna med en vacker skrivstil och man kan nu helt klart se att Elsa bär titeln tjänarinna. I övrigt är det samma uppgifter som vi redan har kunskap om fränsett en upplysning om att hon efter ca tre år i Köhlbygårde flyttar ut. Det finns två anteckningar om detta, först i kolumnen **Anteckningar** där det står "*ft. till Kalmar st 21 27/9*" och sedan i kolumnen **Utflyttad eller överförd** där det står "*Kalmar st 21 19/10*". Vilken datum som gäller lär framgå av uppgifterna i utflyttningslängden, och enligt den var det den 19/10 som hon flyttade. I utflyttningslängden är det även mycket noggrant noterat att det var till Trädgårdsgatan 7 i Kalmar hon flyttade. Låt oss snabbt gå vidare till inflyttningslängden för Kalmar för att se om det finns några upplysningar där som kan leda oss vidare. I inflyttningslängden för Kalmar 1921 står på sidan 84 mycket ordentligt tjänarinnan Elsa Emilia Lindblom upptagen så som inflyttad till församlingen den 19/10 1921

och vidare finns en hänvisning till sidan 1085 i församlingsboken. På just den sidan finner man adressen Trädgårdsgatan 7A och som ägare till den fastigheten står "*Ingen. B. Lundströms S.*" Fastigheten bebos av änkan Hanna Lundström med barn och bland tjänstefolket finner vi tjänarinnan Elsa Emilia Lindblom. Idag upptar Lantmäteriets i Kalmar byggnad platsen så vi kan inte veta hur det såg ut när Elsa Emilia bodde där. För Elsa Emilia är det här inte noterat några nya uppgifter som kan sprida ljus över hennes görande och låtande. Det är endast uppgifterna i kolumnen **Utflyttad eller överförd** som för oss vidare. Där står det "*Löjan 7 2896*" och i den efterföljande kolumnen är det antecknat "25", anteckningar som visar att hon 1925 har flyttat vidare inom Kalmar. Den här gången är det alltså till Löjan 7 som hon flyttar och där står hon upptagen som tjänarinna hos en byggmästare Klas Johansson med familj. Denne flyttar dock relativt kort tid efter det att Elsa Emilia flyttat in och av anteckningarna i församlingsboken går de tydligen skilda vägar för medan byggmästaren med familj flyttar till Gösen nr 6 flyttar Elsa E till kvarteret Kajan nr 1. Det nya stället hon flyttar till har adress Smålandsgatan 15 och där tjänstgör hon, nu med titeln hembiträde, hos änkan Hulda Alfrida Ödman och hennes två barn vilka bara är 6 respektive 9 år yngre än Elsa. Det finns inga ytterligare upplysningar att hämta om henne här fränset det faktum att hon 1928 flyttar vidare, den här gången till kvarteret Furan 3. Den nya adressen är Bremergatan 15 och det hus som idag står på den adressen kan mycket väl vara samma hus som Elsa en gång bodde i. Hon har inte flyttat hit ensam, hennes tidigare arbetsgivare, änkan Ödman, har även hon flyttat in till adressen och Elsa är fortfarande anställd hos henne som hembiträde. Detta förhållande kvarstår fram till början av 1930 då Elsa, den 5/3, begär flyttbetyg för att sedan, den 15/3, flytta tillbaka till Ljungby. I utflyttningslänen för Kalmar år 1930 finner vi Elsa Emilia Lindblom och kan konstatera att det efter hennes namn stå något som inte går att tyda, det ser nästan ut som om någon efter det blivit inskrivet har försökt radera anteckningen. Orten som är antecknad som mottagare av henne är även den lite svår att tyda på grund av att den är slarvigt skriven men det kan lätt tolkas till Ljungby, precis som det stod noterat i församlingsboken. Vidare står det att

platsen hon flyttade till i Ljungby skulle vara Bostället 5. Så det är ju bara att kontrollera om det stämmer. I Ljungby församlings inflyttningslängd gällande för 1930 finner vi mycket ordentligt noterat att Elsa Emilia flyttat in till församlingen den 15/2 samt att hon väl där bosatt sig i Ljungby 5 ett ställe som vi ska kunna hitta på sidan 503 i den aktuella församlingsboken. Precis så gör man också. Elsa Emilia finns klart och tydligt antecknad här vad avser det vi känner sedan tidigare, dvs. upplysningar om födelse och återinflyttning till Ljungby. Men det finns även nya uppgifter som kan hjälpa till att sprida ljus över hennes liv. Till att börja med kan man se att det precis över Elsas namn, på samma rad, står skrivet "*Karl Ludvig Lindbloms dotter*", ett förtydligande av prästen vem denna anteckning gällde. Vidare kan vi se att Elsa står upptagen tillsammans med sex andra personer vilka också bär namnet Lindblom, nämligen hennes farbror Fritiof Vilhelm och hans familj. Personer vi ska titta närmare på längre fram i denna berättelse. Precis under Elsas namn står det skrivet "*d.u.ä. Gerd Elsie Irene*" och det är väl inte för långsökt att tolka detta så som att Elsa har fått en liten dotter. Den lilla var enligt noteringarna född den 5/7 1930 och som födelseort är det bara noterat "*Kronob.l.*". Detta är en lite mystisk notering, för om det nu är så att det är Elsa Emilia som är mor till flickan så flyttade hon ju tillbaka till Ljungby fyra månader innan födseln och om hon varit i Ljungby 5/7 borde ju det stå noterat som födelseort. Vi lämnar det tillsvidare och fortsätter istället med noteringarna i församlingsboken. Efter Elsas namn i kolumnen **Anteckningar** står det skrivet "*Lysn 21/1930*" vilket betyder att hon gift sig och för att få reda på med vem får man gå till lysnings- och vigselboken men tyvärr är just den boken för Ljungby det aktuella året inte inskannad och tillgänglig på Internet. Men vi ska nog trots det få reda på namnet på den lycklige, går man väl hoppas, mannen. Låt oss gå tillbaka till den nya lilla familjemedlemmen. Efter hennes namn och under anteckningen om lysningen står det skrivet "*Fader: Erik Gustav Reinhold Wallén, Voxtorps gård*" nu är frågan bara om det är med denne man som Elsa Emilia gift sig. Det finns en anteckning till på detta uppslag i församlingsboken. I kolumnen **Utflyttad eller överförd** står det "*Fol. 721 30 20/11*" vilket betyder att man ska kunna hitta åtminstone Elsa på sidan 721 i församlingsboken för Ljungby

år 1930. Ibland hade de gamla prästerna full koll på sina böcker för precis så som antecknat finner man på den angivna sidan statdrängen Erik Gustav Reinhold Wallén med hustrun Elsa Emilia Lindblom och deras dotter Gerd Elise Irene. Det nya vi får reda på här är att Erik Gustav var född den 24/2 1906 i Kalmar och att han kom till Ljungby 20/1 1930 från Voxtorp samt att han var frikallad från militärtjänst. Vad gäller dottern i familjen står det här att hon var född i Ljungby. I övrigt finns det inga nya anteckningar och namnen är inte heller överstruken vilket bör betyda att familjen ska kunna hittas på samma adress i nästa periods församlingsbok. Återigen har prästerna som fört församlingsböckerna helt rätt i församlingsboken för Ljungby 1931-1940, på sidan 525, hittar vi Erik Gustav Reinhold Wallén, nu betitlad jordbruksarbetare, tillsammans med sin hustru Elsa Emilia och deras dotter Gerd Elise Irene. Det var dock ingen längre tid som Gerd skulle vara ensam om sina föräldrars uppmärksamhet. I snabb takt födde Elsa Emilia två barn till, nämligen Nils-Erik Bertil den 20/7 1931 och sedan, nästan på dagen ett år senare, Siv Alma Hedvig den 25/7 1932. Efter det fick hon vila från barnafödandet ett par år för att så den 1/8 1937 nedkomma med dottern Gunn Elsa Ingegärd. Om Elsa Emilia Lindblom, som nu är i en ålder av 35 år, fick några fler barn vet jag inte. Den här aktuella församlingsboken slutar tre år efter det att sista dottern kommit till världen och den nästkommande finns inte att tillgå på Internet. Vi får därför lämna Elsa Emilia här med en förhoppning om att hon skulle få ett fortsatt långt och lyckligt liv. Innan vi lämnar henne helt och stänger denna församlingsbok måste vi dock konstatera att Elsas gamla far fortfarande är med henne. Två rader över familjen står Karl Ludvig Lindblom notera men anteckningarna rörande honom avhandlar vi på annan plats i denna berättelse.

Axel Ferdinand

Ungefär en månad efter det att Elsa Emilia lämnat familjen gjorde Axel Ferdinand det samma. Om man tittar i församlingsboken för Ljungby 1905-21 kan man till att börja med att det i samband med hans namn på inte mindre än tre ställen finns en notering, "fb", vilken ev kan tolkas som flyttbetyg. En titt i utflyttningslängden för den tidpunkt när Axel F flyttade visar att han där benämndes dräng samt att han den 31/12 1918 flyttade från Ljungby till ett ställe

som hette Lindberga i Kläckeberga församling. i kolumnen **Särskilda anteckningar** är det antecknat "201 16/1915" vilket antagligen är hans inskrivningsnummer som värnplikting. Eftersom ingen inflyttningslängd för Kläckeberga det aktuella året finns inskannad får vi gå direkt på församlingsboken och där försöka finna Lindberga. Något ställe som heter Lindberga hittas inte i den boken däremot finns det på sidan 206 ett som heter Linneberga och där står Axel F noterad så som varande dräng hos hemmansägare August Nilsson. Några övriga noteringar, fränsett det vi antar är värnpliktsnumret , finns inte med och hans namn är inte överstruket så han ska kunna hittas på samma adress i nästkommande församlingslängd, den för åren 1920-1935. Mycket riktigt så finns han med även här. Han bor fortfarande i Linneberga men nå närmare bestämt på ett ställe som heter Lindsdal nr9 vilket ägs av en murare vid namn John Viktor Karlsson. Han blir dock inte långlivad på denna adress, redan vid slutet av året, 19/11 1920, tar han sitt pick och pack och flyttar vidare. Den här gången till Kalmar. I Kalmar flyttar han in i Norra kvarteret 344, närmare bestämt på adressen Landshövdingegatan13, samma adress som hans äldre bror Ernst Oskar Bernhard sedan ett par månader redan bor på. Det blir dock ingen längre tid de båda bröderna bor tillsammans för i och med att den äldste av de båda gifter sig, den 27/11, flyttar han ut från adressen. Axel F skulle dock bli kvar på adressen något längre tid. När det, 1923, blir dags att börja föra noteringar i en ny församlingsbok är han fortfarande kvar på samma adress. Han står även noterad med samma titel som i den förra boken nämligen "*cementarbetare*". Men förändringar skulle komma i Axel Ferdinands liv. Den 2/3, 9/3 och 18/3 lyser det för honom och slutligen får han föra en kvinna vid namn Gerda Karin Fredrika Karlsson till altaret. Gerda var född 11/11 1901 men det går inte att från vigselboken få fram några fler upplysningar om henne. Det är i och för sig antecknat en titel men den går inte att tyda till fullo och den sida i församlingsboken som det hänvisas till rörande var hon bodde, 2600, går inte att hitta bland de inskannade böckerna och det samma gäller noteringen "*935 ut*". Just sidnumret 2600 finns även noterat i församlingsboken för Axel så som varande det ställe han flyttades till och även där finns det lilla bihanget *ut* med. En sak kan man helt klart utläsa från anteckningarna i vigsellängden, det är återigen prästen Walmark som fått rycka ut och stått för vigseln. Det är alltså svårt att från anteckningarna i vigselboken och i församlingsboken att få reda på Axel F och hans nyblivna hustrus fortsatta öde, men skam den som ger sig. Det är ju inte en allt för långsökt tanke att paret inom kort tid efter vigseln skulle utöka familjen med ett barn så varför inte leta i födels- och dopboken. Antagandet är helt riktigt, den 21/7 1924 föds det en liten flicka som vid dopet 17/8 får namnet Karin Birgit Elisabet. Tyvärr är uppgifterna om bostadsorten lika mystiska här som på andra ställen så det ser ut som om vi för stunden får lämna Axel Ferdinand åt sitt öde och istället gå vidare de andra av Carl Ludvigs barn.

Gustaf Martin Valdemar

Mella Elsa Emilia och Axel Ferdinand vilkas öden vi avhandlat ovan fanns det ju ett barn till nämligen Gustav Martin Valdemar.

Otto Ferdinand

Efter det att Carl Ludvig lämnat föräldrar och syskon var det Otto Ferdinands tur att göra det samma. Det var år 1879 som han lämnade familjen. Han lämnade dock inte Förlösa utan flyttade inom församlingen till ett ställe som hette Trangärdet vilket man kan finna på sidan 201 i den aktuella husförhörslängden. På den sidan kan man läsa att Otto Ferdinand var dräng, att han var född 19/4 1861 i Lemnhult, att han var vaccinerad, att han var flyttad till adressen från sidan 212 i samma längd år 1879, att han läste innantill och fått betyget b för sina färdigheter samt att han bevistat husförhören 1879-82. Vidare kan man se att det i kolumnen **Frejd och särskilda anteckningar** står skrivet *Båtsman för No 20* samt en något svårtydd anteckning som eventuellt kan tydas till *ej vapen öfvad 82*. Slutligen för man också upplysningen att Otto Ferdinand år 1882, med flyttattest 51, lämnade Förlösa och flyttade till Kalmar. En undersökning av inflyttningslängden för Kalmar Stadsförsamling det aktuella året ger inget resultat, någon Otto Ferdinand finns inte med, och inte heller i längden över inflyttade till Kalmar Slottsförsamling kan man finna honom. Om man däremot söker i inflyttningslängden för Kalmar Landsförsamling kan man finna honom. Trots att han står som inflyttad sent på året, den 10/11, så har han fått ett väldigt lågt årsnummer, nämligen 5. Det står noterat att han kommit ensam från Förlösa och flyttat in till en plats i den nya församlingen som hette *Berga 3*. Går man vidare till husförhörslängden för Kalmar Landsförsamling åren 1878-1983 kan man på sidan 82, rad 5, *På Berga by*, finna Otto Ferdinand. Han står skriven så som varande *Kronobåtsman* och han har bytt efternamn till Berg. Dock bör noteras att namnet Lindblom fortfarande finns med men nu inom parantes. Antagligen är det så att namnet Berg under en längre tid innehafts av den person som upprätthållit båtsmanstjänsten i Berga och därför har Otto Ferdinand bytt efternamn när han blivit antagen som ny båtsman.

Båtsman, indelt militär som i det svenska indelningsverket tilldelades örlogsflottan för tjänstgöring ombord, och som för sitt uppehälle tilldelades ett båtsmanstorp vilket var en jordlägenhet anknuten till båtsmanshället, som tillskapades 1623 och senare ingick i indelningsverkets rekryteringssystem. Båtsmannen motsvarade den indelte soldaten inom armén. I Blekinge och delar av Kalmar län hade ersättningen till båtsmannen karaktär av rusthåll, dvs. ett eller flera hemman svarade för båtsmannens försörjning med torp och utrustning. I gengäld fick sådana hemman avkortning av skatten och befrielse från rotering. I övriga landet var ersättningen till båtsmannen (indelningsbåtsman) utlagd på rotar. Avvecklingen av båtsmanshället beslutades av 1887 års riksdag, men inte förrän 1932 avgick den siste indelte båtsmannen ur tjänst.⁹

⁹ Från Nationalencyklopedin, nätupplagan 2004

Men det nya namnet är inte den enda förändringen för Otto Ferdinand i Berga. År 1888 gifter Otto Ferdinand sig med den nio år äldre Hedvig Sofia Olsdotter och senare samma år, närmare bestämt den 26/6, fick de sitt första barn, dottern Elin Hedvig Othilia. Det bör påpekas att namnuppgifterna när det gäller personerna i familjen skiljer sig mellan olika källor, när det till exempel gäller den först födda dottern står namnen Elin och Othilia samt ett namn till som inte kan tydas med i husförhörslängden medan det i den digitaliserade utgåvan av 1890-års folkräkning bara står Elin och Hedvig. Nästan exakt ett år efter dotterns födelse kom så det andra barnet. Det var en son, han föddes 21/7 1889 och fick namnet Karl Oscar. Sedan dröjde det ytterliggare två år innan, den 18/11 1891, ytterliggare ett barn, ytterliggare en dotter, såg världens ljus och döptes till Mary Theresa Sofia. Den lilla nya dottern blev dock inte gammal, två födelsedagar han hon med att fira innan hon, den 24/5 1894, lämnade jordelivet. Men familjen fortsatte att växa. Mindre än en månad efter att Mary Theresa Sofia hade avlidit föddes nästa barn i familjen. Det blev en pojke som döptes till Gunnar Ferdinand och det exakta datumet för hans födelse var 15/6 1894.

Uppgifterna närmast ovan om hur Otto Ferdinands familj växer är i första hand hämtade från husförhörslängden och i den kan man även se att, fränsett den avlidna dottern, är inte namnen överstrukna vilket bör betyda att familjen stannat kvar på adressen och därför skall kunna hittas i längden för nästa period. Den husförhörslängden finns dock inte inskannad och är därför inte tillgänglig för undersökning på Internet när detta skrivs. Vad som däremot finns på Internet är den digitaliserade utgåvan av 1900-års folkräkning och i den finner man återigen familjen, eller i vart fall delar av den. Till att börja med kan man här konstatera att förnamnet Otto helt plötsligt blivit Nils men en kontroll av källan, till vilken det finns en länk på sidan i fråga, visar att det troligen blivit ett fel vid avskrivningen av ursprungstexten. Det står faktiskt Otto och inte Nils. Otto Ferdinand är fortfarande båtsman och han bor med sin familj i Berga nummer 6, Kalmar landsförsamling, Norra Möre kontrakt i Kalmar län. När det gäller familjen har det dock skett en förändring, en viktig sådan. Otto Ferdinands civilstånd är antecknat så som varande änkling, hans hustru, Hedvig Sofia, har alltså avlidit någon gång mellan 1894 och 1900. De tre barnen, Elin Hedvig Othilia, Frans Oskar och Gunnar Ferdinand, finns däremot fortfarande kvar hos sin far men vad som sedan händer med familjen kan i dagsläget inte redovisas. Det får framtida forskning visa.

Oscar Emil

Strax efter det att Otto Ferdinand lämnat föräldrar och syskon var det så dags för Oscar Emil att göra det samma. Det var 1882, medan familjen bodde i Förlösa, som Oscar Emil bröt upp och lämnade de övriga. Först flyttade han inom Förlösa församling till ett ställe som heter Trangärdet och där står han, tillsammans med en hel massa andra personer under rubriken

Tjenstehjon, upptagen som dräng. Så småningom lämnade han dock Förlösa och flyttade 1883 till Åby församling. Men det blev inte något längre uppehåll i Åby, redan 1884 flyttade han tillbaka till Förlösa. I inflyttningslängden från just Förlösa det aktuella året kan man, med årsnummer 70, finna statdrängen Oscar Emil Lindblom. Datum för inflyttningen står antecknad så som varande 21/11 och den sida i husförhörlängden där man skall kunna finna honom är antecknad som 208. En titt på den sidan visar att det är ett från tidigare känt ställe han flyttat in till, nämligen Christiansborg. Frånsett de sedvanliga födelseuppgifterna finns det inget anmärkningsvärt antecknat rörande Oscar Emil här. Dock kan man se att han den 3/11 1886 har flyttats till sidan 198 i husförhörlängden, återigen tillbaka till ett känt ställe, till Trangärdet. Tydligt har han inte gjort sig helt omöjlig på de olika ställen han arbetat utan han har fått lov att komma tillbaka. De anteckningar som prästen gjort den här gången ger lite mer upplysningar om Oscar Emil än de som gjorts tidigare, det står i kolumnen **Frejd och särskilda anteckningar** en anteckning om värnplikt. Ett år blir han kvar på Trangärdet innan det återigen är dags att flytta, den här gången till sidan 264 i den aktuella husförhörlängden. På den sidan finner man antecknat de personer som bor i *Wedby N^o 6*, och bland tjänsthjonen där Oscar Emil Lindblom. Inget anmärkningsvärt är antecknat dock kan man notera att hans namn inte är överstruket samt att det inte finns några anteckningar om utflyttning och att man därför bör kunna finna honom på samma ställe i nästa husförhörlängd. Mycket riktigt, på sidan 320, *Wedby N^o 6*, står Oskar Emil med men den här gången finns det utöver de tidigare anteckningarna om födelsedata, läskunnighet och värnplikt (*inskriften 87*) även en notering om utflyttning. Den 24/10 1889 flyttade han till Kalmar.

Antagligen var Oskar Emil inte ensam när han flyttade till Kalmar och grunden för detta antagande är att om man tittar i husförhörlängden för Kalmar stadsförsamling den aktuella tiden kan man se att han inte är ensam. På sidan 42 i längden, Västra kvarteret 1, står han upptagen tillsammans med Vendla Sofia Petersson och det är antecknat att de båda gift sig med varandra den 14/12 1889. Vendla Sofia var född den 20/5 1866 i Kråksmåla och precis som för hennes make är det antecknat att hon är inflyttad från Förlösa 1889, läser innan och förstår med betyg c, var vaccinerad mot kopper och så slutligen utflyttad till Ljungby 1891. Men de är inte ensamma när de flyttar, de har en liten son med sig, en son som heter Oscar Fabian. En sak är lite konstig när det gäller sonen, han står som född den 17/2 1890 i Förlösa men det går ju inte riktigt ihop med uppgiften om att föräldrarna flyttat från Förlösa till Kalmar redan 1889. Låt oss lämna detta lilla mysterium och istället följa den lilla familjens vidare öde, först då i inflyttningslängden för Ljungby församling. Där är det noterat att statdrängen Oskar Emil Lindblom med hustru och son flyttat in i församlingen den 6/11 1891, att de har haft årsnummer 84, attest nummer 66, att de kom från Kalmar och flyttat in till en plats som hette L:a Tomteby. Går man sedan vidare till husförhörlängden kan man, på sidan

91, hitta *Lilla Tomteby N^o 1,4,5* . Anteckningarna här rörande de olika personerna är i stort de samma som de i Kalmar stadsförsamlings husförhörslängd frånsett en anteckning rörande Oscar Emil vilken berättar att han var inskriven till värnplikt och en rörande sonen där även förnamnet Theodor står antecknat.

Det blev inget längre uppehåll för familjen i Lilla Tomteby, redan den 25/10 1892 flyttade man igen och det var tillbaka till Kalmar flyttlasset gick. I inflyttningslängden för Kalmar Stadsförsamling 1892 står *Statarb. O.E. Lindblom med hus.* inskriven den 14/11 med årsnummer 227. Det står vidare att han flyttat från Ljungby och att han flyttat in till något som kort och gott betecknas som 176. Vad 176 syftar på är svårt att veta, det finns även en hänvisning till en sida i husförhörslängden, 101, men en undersökning av den aktuella husförhörslängden ger inget resultat. Det finns dock en intressant upplysning i inflyttningslängden, det står att familjen består av två män och två kvinnor, tydligen har det fötts en dotter någon gång runt tiden för flytten från Ljungby till Kalmar. Vad som vidare hände med Oscar Emil och hans familj är för tillfället höljt i dunkel, de finns inte med i 1900-års folkräkning. Ännu en i familjen som bara försvann.

Ernst Edvard

Näste son att lämna familjen var Ernst Edvard, det var 1887, medan familjen bodde i Förlösa, som Ernst Edvard gav sig iväg. Enligt anteckningarna i husförhörslängden för Förlösa det aktuella året var det den 13/11 som han, med flyttattest 66, flyttade till Åby församling. I inflyttningslängden för Åby 1887 finner man, med årsnummer 65, Ernst Edvard som inflyttad den 15/11. Det står antecknat att han kom från Förlösa och att den sida i husförhörslängden var man skall kunna hitta honom är 437. En titt på just den sidan i husförhörslängden visar att det var i Åby nummer 13 som han bosatte sig, att han var dräng, att han läste innantill med betyg a och fått betyg f för sina kristendomskunskaper. Vidare kan man även se att Ernst Edvard blev kvar i församlingen i cirka två år, i kolumnen **Bortflyttad** står det noterat att han den 29/11 1889 flyttade till Follingbo församling i Visby stift.

Follingbo, församling i Visby stift, Gotland; 386 inv. (2004). I den östra delen utgörs F. av fullåkersbygd och i den västra dominerar skogsmark på kalkberg. Nära 400 forn lämningar är kända, det stora flertalet från järnåldern. Förutom spridda gravar, några husgrunder och stensträngar ligger merparten inom 16 gravfält. Två av dessa, belägna vid Hagvards, är av ansevärd storlek. En vikingatida silverskatt har påträffats. Kyrkans romanska långhus och torn från ca 1200 är byggda av finhuggna kalkstenskvadrer, medan det högre koret med sin skulpterade sydportal uppfördes vid 1200-talets slut. Långhustaketets rika målningsdekor tillkom ca 1700. Inredningen härrör i huvudsak från 1600- och 1700-talen.- Namnet (1300-talet *Forthingabo*) är dunkelt.¹⁰

¹⁰ Från Nationalencyklopedin, nätupplagan 2004

När detta skrivs finns inte inflyttnings- och husförhörslängder för Follingbo tillgängliga på Internet och därför kan man med exakthet veta vad som skedde med Ernst Edvard på Gotland. Vad vi däremot kan konstatera är att han så småningom kom tillbaka till fastlandet.

I husförhörslängden för Kläckeberga församling, rad 19 på sidan 144, boende i Kärrstorp står Ernst Edvard upptagen som dräng och inflyttad från Follingbo den 24/2 1893. Vidare kan man i kolumnen **Frejd och särskilda anteckningar** läsa *Enl uppgift antagen till Artillerist vid Kungl Gotl Art Corps*, tydligen har han tillbringat tiden på Gotland som militär.

Gotlands artilleriregemente, A 7, Visby, organiserade artilleriförband för Gotlands försvar. G:s ursprung var ett kompani ur Svea artilleriregemente som, 1811 förstärkt ur Gotlands nationalbeväring, 1887 blev *Gotlands artillerikår*. År 1975 blev kåren regemente. G. avvecklades 2000.¹¹ Förläggningssort: Visby. Övningsplats: 1888 Martebo myr, 1898 Tofta.

Man kan även se att han flyttat, dock inte i geografien utan bara i husförhörslängden. I kolumnen **Flyttad till** står det *Rad 11 härofvän 1893 7/4*. Varför har han då flyttats i husförhörslängden, kan det bero på att hans civilstånd förändrats? En titt på rad 11 ger svar. Där står Ernst Edvard upptagen tillsammans med en kvinna vid namn Emma Lovisa Holmqvist. För Emma Lovisa är det antecknat att hon var född den 29/7 1853 i Nottebäcks församling, Kronobergslän. För de båda är det antecknat att de gifte sig den 7/4 1893 och att de den 27/10 1893 lämnade församlingen för att flytta till Kalmar Stadsförsamling.

En kontroll i inflyttningslängden för Kalmar Stadsförsamling visar att paret verkligen kom till Kalmar men att sedan ta reda på vad som hände med dem i Kalmar visar sig svårt. De sidhänvisningar som finns i inflyttningslängden, 100 eller 160, och som skall hänvisa till ett ställe som benämns 126 eller 176 leder inte till något. Det ser ut som om ännu en Lindblom bara försvunnit. Men så är inte fallet. I den digitaliserade utgåvan av 1900-års folkräkning finner vi återigen Ernst Edvard och hans hustru och inte nog med det de har nu två barn, två söner, med sig. Det är inte i Kalmar familjen bor år 1900 utan cirka 660 kilometer därifrån, i Hudiksvall, Gävleborgs län.

Familjen består nu av fyra personer, Ernst Edvard som är dräng, hans hustru Emma Lovisa, Ernst Ragnar Adrian född den 19/12 1893 i Kalmar och Johan Edvard Gunnar född den 14/12 1896 i Kalmar. Alltså har familjen varit kvar i Kalmar fram till åtminstone 1896 innan man gav sig iväg. I Hudiksvall bodde man vid tiden för folkräkningen i 2:a kv. 92 men några övriga upplysningar finns det inte. Däremot kan man på CD-skivan "Sveriges Dödbok 1901-2009" se att Ernst Edvard Lindblom, som då var änklings, dog den 2/10 1947 i Hudiksvall. På denna skiva kan man även se att de båda sönerna stannade kvar i Norrland resten av sina liv. Ernst Ragnar Adrian dog den 3/7 1964 i Alnö i Västernorrlands län och Johan Edvard Gunnar den 15/8 i Hudiksvall i Gävleborgs län. De lämnade dock inte det jordiska utan spår, båda

¹¹ Från Nationalencyklopedin, nätupplagan 2004

bildade familj och fick barn. Den äldre av de båda, Ernst Ragnar Adrian gifte sig med en kvinna vid namn Anna och fick med henne tre söner. De var Ernst Ragnar (f. 1916), Nils Gunnar (f. 1918, d. 1985) och Stig Ingvar (F. 1919). Av dessa kan nämnas att Nils Gunnar gifte sig med Signe Andersson (1920-2000) och med henne fick tre söner, nämligen Leif Gunnar, Stig och Jan Ragnar. Leif Gunnar gifte sig så småningom också och fick en dotter vid namn Eva Maria. Vad avser Johan Edvard Gunnar är det för mig i dagsläget bara känt att han gifte sig och fick både barn och barnbarn. Namnen på dessa känner jag dock inte till fränsett att ett av barnbarnen heter Åsa.

Frithiof Wilhelm

Och så var det till sist Frithiof Wilhelms tur att lämna föräldrarna, om inte rent fysiskt till att börja med, så i vart fall vad avsåg noteringarna i kyrkböckerna. Det var när familjen bodde i Trangården i Förlösa som det skedde. I utflyttningslängden är det noterat att han den 30/10 1889 gav sig iväg till Kläckeberga församling och det samma gjorde ju också hans föräldrar men även om de följdes åt så noterades de som två skilda hushåll. Till att börja med bor och arbetar Frithiof Wilhelm, precis som föräldrarna, i Kärrstorp men den 20/10 1890 lämnar han dem även fysiskt och flyttar till Kylinge, även det i Kläckeberga. Och det är i Kylinge han bor när 1890-års folkräkning genomförs, han är dräng hos lantbrukaren Johan Gustav Andersson. Förutom Frithiof Wilhelm finns det ytterligare två drängar och två pigor som arbetar på gården. Så småningom lämnar så Frithiof Wilhelm Kylinge och Kläckeberga och enligt noteringarna i kyrkböckerna skall det ha varit den 1/11 1893 som han gav sig iväg till Kalmar. Enligt inflyttningslängden för Kalmar Stadsförsamling så har Frithiof Wilhelm mycket riktigt flyttat in till församlingen 1893 men inte från Kläckeberga utan från Dörby, Det verkar osannolikt att han skulle ha hunnit med att bo i Dörby under den korta tiden mellan utflyttningen från Kläckeberga och inflyttningen till Kalmar, kanske är det så att prästen skrivit fel. I inflyttningslängden finns det en hänvisning till det ställe i församlingen till vilket Frithiof Wilhelm skall ha flyttat in men precis som när det gällde hans äldre bror Ernst Edvard som ju flyttade in till Kalmar bara en månad tidigare leder denna hänvisning inte till något resultat. Frithiof Wilhelm står inte att finna.

Inte förrän sju år senare, i 1900-års folkräkning, dyker han upp igen och då inte i Kalmar Stadsförsamling utan i landsförsamlingen. Han är statdräng och bor och arbetar på Skälby Kungsladugård. Inte bara hans bostadsort har ändrats sedan senast utan även hans civilstånd. Han är nu gift med en kvinna vid namn Hulda Gustava Karlsson och inte nog med det han är även pappa. Tillsammans har de båda en son vid namn Johan och en dotter vid namn Margareta Vilhelmina Viola. Moder, Hulda Gustava, var född 1871 i Bäckebo församling i Kalmar län medan dottern var född 1897 i Ljungby församling, även det i Kalmar län. Av detta kan man dra slutsatsen att Frithiof Wilhelm mellan år 1893, inflyttningen till Kalmar,

och år 1900, noteringen i folkräkningen, antagligen har tillbringat en tid i Ljungby. Vad som sedan hände med Frithiof Wilhelm och hans lilla familj är idag höljt i dunkel och lämnas åt framtida forskning att utröna.

Senast uppdaterad 2011-01-08