

”LILLEBROR”

I det förgående avsnittet, om Anna Klara, har vi kunnat följa hennes två äldsta söners väg genom livet. Däremot har deras lillebror, Gustav Henrik, mest omtalats i form av namn och vissa enkla uppgifter från kyrkoböckerna och hela tiden har han tagits upp i sin egenskap av Anna Klaras son. Men även lillebror växer upp och så småningom börjar även han forma sitt eget liv och vi ska nu fördjupa oss en liten smula mer i det.

Som tidigare nämnts så föddes han i Eksjö den 20/3 1871 och döptes fem dagar senare av kyrkoherde A. F. Lundvall. Vittne vid dopet var en byggmästare vid namn Nyberg och hans hustru Clara och dom bodde, precis som Gustav och hans moder och bröder, i kvarteret Hoppet i Eksjö. I husförhörlängden för den aktuella tiden finns det efter moderns namn antecknat "Nyberg" och det kan eventuellt vara en hänvisning till att hon var anställd som piga hos byggmästaren och hans fru. Gustav Henrik föddes, precis som sina bröder, utom äktenskap och vem som är hans fader finns det inga anteckningar om.

Gustav gick i skola i Eksjö och kom efter det i boktryckarlära vilket ledde till att han så småningom fick anställning som typograf vid Eksjö Boktryckeri AB. I Eksjö fann han även sin blivande hustru, Elin Karolina Hallgren. När Gustav och Elin träffades bodde Gustav fortfarande kvar hos sin mor i kvarteret Lejonet nr. 11 emedan Elin bodde i en villafastighet som hette Strömsdal. Det var inte så att hon ägde villan utan istället så att hon hyrde en lägenhet i den samma. Precis som när det gällde Gustavs broder Axel Fredrik är det säkert så att giftermålet mellan Gustav och Elin till en viss del var av nöden tvunget enligt den tidens sätt att se på saker och ting men den viktigaste



Bild 1: Gustav Lindblom i unga år.

orsaken till att dom tog ut lysning till bröllop var säkert kärlek till varandra. Den 21/5 1893 lystes det första gången för de båda och sedan skedde samma sak igen den 28/5 och den 4/6. Den 18/6 fick så Anna Klara återigen vara med och höra hur kyrkoherde Stark vigde en av hennes söner. Cirka en vecka efter bröllopet flyttar de unga nygifta så samman officiellt. Gustav lämnar sin mor i kvarteret Lejonet och flyttar den 26/6 till Elin i Strömsdal. Det var dock ingen längre tid som Gustav och hans mor var skilda från varandra, den 17/11 flyttar nämligen även Anna Klara till Strömsdal. Under tiden, närmare bestämt den 1/9, alltså samma dag som Axel Fredriks son föds, hade Elin nedkommit med en son. Det dröjer ända till den 29/10 innan den lille döps men då kan, den i familjen inte helt okände,

kyrkoherde Stark inför vittnena förklara gossen döpt till Thore Henrik Emanuel. Kallade till att vittna vid dopet var fru Helga Samuelsson från kvarteret Trumpeten nr. 20 och Emma Charlotta Ritzman från Nafvestad i S:t Johannis socken. Parets första barn skulle komma att följas av



Bild 2: Gustav med sin familj i början av 1900-talet.

ytterligare två stycken. Först den 27/2 1897, medan man fortfarande bodde i Strömsdal, ännu en son. En son som vid dopet fick namnen Hans Gustaf Ivar. Gustav och Elin blev kvar i Strömsdal fram till den 5/12 1900 då de tar sina båda söner med sig och flyttar till ett ställe i Eksjö som heter Holmslund. Här föds så Gustav och Elins tredje och sista barn den 19/7 1903, en dotter som döptes till Ingrid Elin Charlotta.

Si så där en åtta år blir familjen kvar i Holmslund innan man flyttar vidare, nu till kvarteret Vågen 13a vilket även det var i Eksjö. På den nya adressen förblir familjen samlad fram till den 10/10 1914 då äldste sonen Thore, som nu står skriven så som varande bokbindare, lämnar familjen och flyttar till Vimmerby. Så småningom, den 27/3 1915 flyttade även den övriga familjen till Vimmerby, närmare bestämt till S. kvarteret nr 19. Från denna första adress i Vimmerby flyttade sedan Gustav, Elin och de två yngsta barnen den 3/10 1917 vidare till Ö. kvarteret nr 19. På denna adress blir familjen kvar fram till 1925 men under tiden händer det en del. År 1920 fick Gustav och Elin vara med om äldste sonens bröllop då han, den 11/7, gifte sig med Nanny Lindeborg från Ormaryd och året efter kom så det första barnbarnet, en gosse som döptes till Harald. År 1924 var det dags för ännu ett barnbarn i och med att sonen Thore och hans hustru fick sitt andra barn, en flicka som döptes till Inga-Britt.

Även den yngre av sönerna gifter sig 1920. Hans Gustaf Ivar, som nu står skriven som bokbinderiarbetare, gifter sig den 15/8 med Signhild Viola Svensson. Vigseln förrättas i hustruns hemförsamling, Tjärstad i Linköpings stift, Strax efter bröllopet, den 16/11, nedkommer hon med en son som får namnet Gustaf Inge. Det står antecknat att sonen, precis som sin mor, är född i Tjärstad och vid en kontroll av födelseboken för den församlingen det aktuella året finner man de båda och även Ivars namn. Det är även antecknat att "*Utdrag ur födelse- och dopboken avsänt till Pastorsämbetet i Vimmerby d 11/12 1920*" så det var nog meningen att familjen ämnade bosätta sig just där. I Vimmerby bosatte sig familjen i Ö.kvarteret nr 19-20 och där blev man kvar fram till september 1921 då man flyttade till S.kvarteret nr 6. På denna adress blir man kvar fram till slutet av 1926 då man åter tar sitt pick och pack och flyttar vidare till ett ställe i Vimmerby som

heter Hegelund. På denna nya adress händer det att döma av kyrkböckerna en hel del. Till att börja med kan man ganska enkelt konstatera att Ivar bytt arbete och nu står skriven som plåtslageriarbetare. Det är dock något svårare med en del andra förändringar men tydligen är det så att Ivar och Signhild Viola år 1927 skiljer sig och hon tar med sig sonen och flyttar tillbaka till Tjärstad. I utflyttningslängden för Vimmerby det aktuella tiden står det klart och tydligt att "*Frånsk. hustrun Signhild Viola Lindblom f. Svensson och son*" den 30/9 1927 lämnar Vimmerby. Ivar lever dock inte ensam någon längre tid, redan samma år, närmare bestämt den 2/9, blir det fest igen för Gustav och Elin då Ivar gifter sig igen. Flickan han gifte sig med var från Vimmerby. Hennes namn var Lisa Matilda och hon var född den 12/6 1901 i Vimmerby. Paret blir kvar i Vimmerby fram till 1938 då man flyttar till Nässjö. Ivar blev Nässjö trogen och levde där fram till sin död den 16/2 1973. Även hans hustru, Lisa, stannade kvar i Nässjö efter det att hon blivit änka och hon skulle komma att överleva sin man med femton år och dog den 11/10 1988. Inga-Britt Falkman, Ivars brorsdotter, har berättat att hon med säkerhet vet att hon som ung har mött två kusiner och att dessa skulle vara Ivars barn och en kontroll av Ivars dödsannons i Smålands Dagblad ger vid handen att han åtminstone haft en dotter som hette Britt. Britt är idag gift med en man vid namn Sigvard Lövenborg och tillsammans har de tre barn. Vid ett samtal med Britt berättar hon att Ivar hade en son redan innan han gifte sig med Lisa och Britt har för sig att denne son hette Inge och att stämmer kan vi ju kan se ovan. Vad som hände med Inge är i dagsläget höljt i dunkel.

Låt oss gå tillbaka till Gustav och Elin. Från Ö. kvarteret nr 19 flyttar de tillsammans med dottern, som nu är det enda barn dom har boende hos sig, den 1/9 1925 till S. kvarteret nr 1 i Vimmerby. Man blir kvar på denna adress fram till den 1/5 1931 då man flyttar vidare till ett ställe som heter Tomtebo. Men även under vistelsen i Ö. kvarteret nr 19 händer det en del, i alla fall vad avser dotter Ingrid som nu tituleras bokbinderibiträde i kyrkböckerna. Den 1/11 1928 bryter hon upp och flyttar till Målilla. I Målilla flyttar Ingrid enligt inflyttningslängden in i Målilla station där man kan anta att hon hyrde ett rum. Om man tittar i Församlingsboken för Målilla det aktuella året, och då särskilt på de anteckningar som rör Målilla station kan man se att Ingrid står upptagen tillsammans med en grupp andra personer i samma ålder som hon. Som ägare står upptagen en handlare C.O. Karlsson. Det blir dock ingen längre vistelse där för Ingrid. Redan efter ett år, den 19/11 1929, återvänder hon till sina föräldrar men nu har hon en ny titel, hon är hårfrisörska

Den 23/3 1930 fick Gustav och hans fru återigen anledning att ta på festkläderna för då gifte sig nämligen dottern Ingrid. Mannen hon gifte sig med hette Otto Richard Werner. Han var född den 22/9 1904 i Lothringen i Tyskland och kom till Sverige som representant i Sverige för tyska

företag som hade affärer med olika sågverk, då främst i Småland. Senare fick han anställning som försäljningschef vid Smålands sågverk. Glädjen vid bröllopet skulle dock längre fram komma att förbytas i sorg. Eftersom Otto var tysk medborgare blev han inkallad att tjänstgöra i den tyska armén under andra världskriget och efter en tid meddelades han som saknad och senare troligen stupad. Men det skulle längre fram komma att visa sig att så inte var fallet. Helt plötsligt en dag dök nämligen Otto upp igen men det blev inte något kärt återseende mellan honom och Ingrid. Han hade nämligen funnit en annan så Ingrid fick leva utan honom. Efternamnet Werner behöll hon dock fram till sin död 1975.

År 1933 blev ett sorgear för Gustav. Det året, närmare bestämt den 19/8, avled hans hustru Elin. Gustav bodde vid hustruns bortgång på ett ställe som hette Tomtebo 390 i Vimmerby men när han blivit ensam flyttade han till dotter och hennes man i Mörlunda i Kalmar län och när sedan även hon, dottern, blivit lämnad ensam i tron att hon var änka flyttade de båda år 1943 från Mörlunda till Helsingborg. Anledningen till att det blev just Helsingborg var att Gustavs äldste son sedan länge bodde där. I kyrkoböckerna för Maria församling i Helsingborg står Gustav och hans dotter som inflyttade från Mörlunda den 1/7.

När Gustav och hans dotter kom till Helsingborg bosatte dom sig till att börja med på Mellersta Stenbocksgatan 45B men dom flyttade så småningom till Himmelriksgränden 6, samma hus som sonen med sin familj bodde i. För Gustav var det säkert ett bra ställe att bo på. Han hade nära till barn och barnbarn och han kunde varje dag gå till sonens bokbinderi, i huset vid sidan om det där han hade sin lägenhet, och hjälpa till i arbetet. Fram till sin död, 1965, blev Gustav således kvar på Himmelriksgränden i Helsingborg och innan han dog kunde han se tillbaka på ett 94 årigt liv som tagit honom från Småland till Skåne och från 1800-tal till 1900-tal. Från gamla tider fram till moderna.



Bild 3: "Fyra generationer Lindblom". Gustav på sin 85-års dag. Bilden på bordet föreställer sonen Thore, bakom står sonsonen Harald med sin son Stefan. Vid sidan om Gustav sitter hans dotter Ingrid och bakom står svärdottern Nanny.